

➤ **Wereldgodsdiensten, spiritualiteit**

docent: dr. Hans Jonker, theoloog, godsdienstwetenschapper, emeritus predikant

In een driejaarlijkse cyclus komen de Islam, het Boeddhisme en spiritualiteit en dialoog aan de orde. Dit jaar gaan we in op spiritualiteit. Onder de paraplu van spiritualiteit is veel te vinden. We maken kennis met de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld, Ety Hillesum, Dietrich Bonhoeffer en mogelijk van enkele mystici zoals Johannes van het Kruis. De kernvraag is: welke 'spiritus' zet ons in beweging?

➤ **De presentie van de kerk in de samenleving**

Docent: ds. Cees Glashouwer, emeritus predikant Protestantse Gemeente te Harlingen

Als kerk-zijn iets actiefs inhoudt, wat is daar dan van te merken, zowel binnen de kring van gelovigen als in de wereld rondom? En wat zou er misschien te merken moeten zijn? In het onderdeel 'presentie van de kerk in de samenleving' komen verschillende visies op de kerk en hun uitwerking aan de orde. Met name het diaconaat en de hedendaagse ontwikkelingen krijgen ruime aandacht.

Aanbod voor oud-cursisten

Aanschuiven bij reguliere vakken

De kosten hiervoor bedragen € 30 per blok van vijf lessen.

Informatie en aanmelden via www.tvg-sneek.nl.

Open college door docent Jelle Rollema:

dinsdag 8 januari 2019 om 20.00 uur.

Onderwerp:

'Ik noem het God': Herman Berger over 'God', mystiek en de oneindige
wijdheid van de Werkelijkheid.

Van belangstellenden wordt voor deze bijeenkomst een bijdrage gevraagd van € 5.



www.tvg-sneek.nl

**cursus TVG in Sneek
Wegwijs in geloof en theologie**

Aanbod 2018 – 2019

**Een cursus theologische basisvorming
en verdieping**

Algemene informatie

De cursus in Sneek wordt gegeven in **Bogerman, Hemdijk 2**, op de **dinsdagavond** van 19.00 tot 22.00 uur (uitgezonderd de twee open colleges).

De cursus bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september kan worden ingestapt. Het is uiteraard mogelijk één cursusjaar te volgen.

Het cursusgeld bedraagt € 210 per cursusjaar. Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan kan er een beroep gedaan worden op het cursistenfonds.

Informatieadressen

dr. Jan Henk Hamoen, cursusleider; telefoon 0513 551409

Nelly Meijer-Torenstra, telefoon 058 2157231.

Aanmelden

via de website www.tvg-sneek.nl of

via het e-mailadres info@tvg-sneek.nl.

Startavond dinsdag 25 september 2018, aanvang 19.30 uur

Open college "Religie voorbij 'geloof' en/of 'ongeloof'".

Traditionele religie lijkt in onze Westerse samenleving op zijn retour.

Godsdienstfilosoof, theoloog en publicist Taede A. Smedes meent echter dat religie niet verdwijnt maar verandert, waarbij het resultaat is dat het onderscheid tussen 'geloof' en 'ongeloof' begint te vervagen.

Van belangstellenden wordt voor deze bijeenkomst een bijdrage gevraagd van € 5.

Zie voor **meer informatie** over de cursus in Sneek: www.tvg-sneek.nl.

Algemene informatie over TVG is te lezen op: www.pkn.nl/tvg.

Vakken en inhoud

➤ Oude Testament

Docent: mw. Aliëtte Meerveld-Poortinga, docent middelbaar onderwijs in Drachten

Het Oude Testament is een eeuwenoude verzameling boeken. Bij het lezen voelen we de enorme afstand in tijd en cultuur. Toch hebben deze oude teksten mensen over de hele wereld en door alle tijden heen kracht en inspiratie gegeven. Samen gaan we op zoek naar de mogelijke betekenis en relevantie van deze oude verhalen voor vandaag.

➤ Nieuwe Testament

Docent: ds. Jan Willem Nieboer, predikant Protestantse Gemeente te Sneek

In oude tekeningen en beeldhouwwerken worden de evangelisten vaak afgebeeld met elk een eigen symbool. Mattheüs met een engel, Marcus met een leeuw, Lucas met een stier en Johannes met een adelaar. Waar komen die symbolen eigenlijk vandaan?

In het Nieuwe testament wordt vier keer van voor tot achter het hele verhaal van Jezus verteld. Blijkbaar paste het hele gebeuren niet in één verhaal. Maar wat zijn de verschillen nou precies? Heeft Mattheüs zo'n andere invalshoek dan Lucas dat er een ander boek voor nodig was? We gaan in dit blok op zoek naar het eigene van de verschillende evangeliën.

➤ Dogmatiek

Docent: dr. Sytze Ypma, predikant Protestantse Gemeente te Franeker

Dogmatiek heeft een imagoprobleem. Het zou saai en star zijn. Terwijl dogmatiek filosofie is van de grote thema's van godsdienst en religie. Dogmatiek is bezinning en reflectie op geloof, God, de Schepping, Christus, het gebed en openbaring en mystiek. Dit seizoen komt het spreken over God aan de orde, en wel vanuit vragen als: Wat is er met God gebeurd op de golfslag van deze tijd? Hoe kunnen we over en met God spreken in een seculiere postmoderne tijd? We gaan na wat de filosoof Frédéric Lenoir in zijn boek *God* daarover schrijft. En aan de hand van *Christelijke Dogmatiek* van C. Van der Kooi en G. Van den Brink gaan we de ogenschijnlijk gedateerde leer van drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest behandelen.

In principe behandelen we ieder cursusjaar één van de drie onderdelen van de christelijke leer van de Triniteit. We doen daarnaast uitstapjes naar filosofische teksten en zoeken naar de ethische implicaties van deze leer. Cruciale vraag op de achtergrond: Wat voor zin heeft deze leer voor ons leven?

➤ Jodendom

Docent: mw. Kineret Sittig, natuurkundige, hebraïst en rabbijn

In deze cursus doet u ervaring op met het *lernen*, het leren op traditioneel Joodse wijze: na een inleiding door de docent onderzoekt u, samen met uw studiepartner, in elke les een thema aan de hand van een of meer teksten. U stelt vragen aan de tekst en aan elkaar; het gaat daarbij niet om het vinden van het juiste antwoord – want er is er altijd meer dan een – maar het ontdekken van zoveel mogelijk kanten aan de zaak én het bewust worden van uw eigen positie. De les wordt gezamenlijk afgesloten. Thema's als liefdadigheid, het omgaan met vreemdelingen en heiligheid zullen de revue passeren. Om de gebruikte teksten te kunnen plaatsen, wordt in de eerste les een overzicht gegeven van de verschillende soorten Joodse bronnen. Het materiaal is in vertaling beschikbaar.

➤ Geschiedenis van Kerk en Kunst

Docent: dr. Jan Henk Hamoen, emeritus predikant Protestantse Gemeente te Joure

In dit seizoen komt in het vak kerkgeschiedenis de moderne tijd aan de orde. De duidelijke omslag manifesteerde zich al aan het einde van de 19e eeuw in een geheel andere kijk op waarheid en werkelijkheid. In beeld en taal laten we dat tot ons doordringen.

Deze moderne vorm van 'niet weten' gaat ons intensief bezig houden en wordt onder andere zichtbaar in de verbeelding van de Oostenrijkse kunstenaar Arnulf Rainer (1929).

De verhouding van christendom en jodendom komt eveneens in een andere fase.

De Joodse kunstenaar Marc Chagall laat ons dat zien in zijn indrukwekkende serie kruisigingen, waarin hij uitdagend gebruik maakt van het christelijke beeld van het kruis.

Ook werken de ervaringen van de oorlogen, de confrontatie met het leed en de angst door in o.a. het werk van Edward Munch en Frans Kafka. Er zijn eigenlijk veel te veel ontwikkelingen om in enkele uren te ontdekken, maar heel boeiend is het wel !

➤ Liturgie, rituelen en traditie

Docent: drs. Jelle Rollema, kerkmusicus en theoloog

In de 20^e eeuw is er onder invloed van oecumenische contacten in veel kerken een hernieuwde belangstelling voor rituelen ontstaan. De liturgie van het nog ongedeelde vroege Christendom was daarbij vaak het oriëntatiepunt. Bij de protestanten leidde dat tot een rijkere liturgische vormgeving en bij de rooms-katholieken zorgde die kennis juist voor een versobering van de rituelen.

Dit cursusjaar zal het gaan over de rituelen en tradities van het vroege Christendom en de invloed daarvan op de huidige rituele vormgeving van het protestantisme in Nederland.