

Vanuit de Kerkenraad

In vervolg op de eerdere bijeenkomsten met de gemeente en besprekingen tijdens de kerkenraad is besloten om deskundig advies in te winnen hoe wij als kerkelijke gemeente verder moeten. Per 1 januari vertrekt kerkrentmeester/ouderling Alwin de Jong en het aantal kerkenraadsleden zakt daarmee verder beneden het vastgestelde minimum van 7 personen.

Voorafgaand aan de vergadering van 5 november jl. is er een gesprek geweest met Tineke Klei, gemeenteadviseur. Zij heeft samen met de Kerkenraad de opties op een rij gezet. De opties kunnen zijn: samengaan (= fusie) met Langezwaag, intensievere samenwerking binnen de regio of afstand doen van alle bezittingen en huisgemeente worden. Wij zullen u middels deze nieuwsbrief of een nieuwe uitnodiging om bij elkaar te komen op de hoogte houden van hoe wij denken verder te gaan.

Afscheid ambtsdrager

Alwin de Jong stopt per 1 januari als ouderling-kerkrentmeester. In de dienst van 20 januari wordt hij officieel uit het ambt ontheven. We danken Alwin voor al zijn inzet!

Diensten

9-dec	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen
16-dec	10.00	ds. J. Jurjens	Langezwaag
23-dec	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen
24-dec	22.00	ds. Sietske Blok	Langezwaag
25-dec	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen
25 dec	15.30		Kerstviering Langezwaag
30-dec	Geen dienst		
31-dec	19.00	ds. Sietske Blok	Langezwaag Herdenking overledenen Langezwaag
6-jan	10.00	ds. L.P. Clossen	Lippenhuizen, Nieuwjaarsbijeenkomst
13-jan	10.00	ds. W. Roobol	Langezwaag

Op 9 en 23 december werkt de Cantorij mee aan de diensten.

Op 24 december is OKK uit Jonkerslân voor muzikale begeleiding aanwezig. Met Kerst zingt het kerkkoor 'Te Wûnderlik'.

Collectedoelen

9 december Pastoraat

Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt.

De Protestantse Kerk brengt in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een 'leergemeenschap pastoraat' met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Het aantal plaatsen wordt het komende jaar uitgebreid.

Naast deze leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe vormen van leren, zoals de e-learning 'pastorale gesprekken'. E-learning maakt gebruik van afwisselende leermiddelen zoals filmpjes en stellingen. Vrijwillige werkers in het pastoraat kunnen de leerstof zelfstandig verwerken, op een zelfgekozen tijdstip en locatie. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat.

Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.

Van harte aanbevelen!

16 december Missionair werk

23 december Diaconie plaatselijk

De fruitbakjes voor ouderen, zieken en rouwenden zijn weer klaargemaakt en kunnen door wie dat wil worden verspreid. Dit is een van onderdelen van plaatselijk diaconaal werk waar deze collecte voor is bedoeld.

24 december Unicef

25 december Kinderen in de Knel

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

31 december Hospice

6 januari Terre des Hommes

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitleiding. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in ontwikkelingslanden vaak anders. Ze moeten hun lichaam verkopen, worden verhandeld als koopwaar of worden uitgebuit als arbeider.

Kinderuitleiding is een complex probleem en kent vele vormen. Maar in alle gevallen gaat het om ernstige schendingen van de rechten van kinderen. Met soms vergaande gevolgen voor de kinderen, hun ouders en omgeving. Zoals trauma's, een negatief zelfbeeld en stigmatisering door familieleden. Terre des Hommes zet zich in om deze uitleiding te stoppen. Ze voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, halen kinderen uit uitleidingssituaties en zorgen dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Ze werkt altijd samen

met lokale project partners en zijn actief in 17 landen.

Het VN kinderrechtenverdrag vormt de basis voor hun werk. In de hulp aan kinderen maakt ze geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting.

13 januari Plan Nederland

Van de predikant

31 oktober vond in het Kobunderhûs een maaltijd plaats voor 65plussers in het dorp. Er waren meer dan 50 eters! Er was stampot en gezelligheid. De kerkelijke diaconie trok hier samen op met de mensen van het dorpssteunpunt en plaatselijk belang om dit te realiseren. Allemaal vinden we het belangrijk dat er (laagdrempelige) plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We geven hier graag een vervolg aan! Juicht u dit soort initiatieven toe en wilt u een volgende keer graag mee helpen of mee denken, laat het ons dan weten.



Het zijn deze weken intensieve weken waarin we toeleven naar kerst. In november had ik nog een weekje vakantie (excuus, vergeten te melden in het vorige kerkblad) dat begon met een stilte retraite in het stiltehuis in Nijmegen. Een initiatief van de Maristen (religieuzen). Een mooie plek van stil vallen, eenvoud en aandacht. Een eigen kamer om je op terug te trekken, gezamenlijke stilte momenten, een labyrint in de tuin, boeken en tekenmateriaal en het bos om in te wandelen.

De stilte is mij bekend, bijvoorbeeld van Taizé, en toch is de stilte ook elke keer weer nieuw en is het de vraag of de stilte ook *aan* mij mag werken of dat ik de stilte bezet. Deze dagen deden mij goed. Het herinnerde mij aan het elke keer weer ruimte maken voor het onverwachte, niet alles bezetten met plannen of woorden. Vertrouwen ook, dat de weg zich ontvouwt.

Bij de diensten

Met advent lezen we dit jaar uit Openbaring. Het uitkijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat past mooi bij uitkijken naar kerst. Kerst waar God iets nieuws begint met deze wereld. Waar de hemel inbreekt op het aardse. Met een nieuwe mens, een kind. Naast de lezingen uit Openbaring lezen we Psalmen. Beide teksten van poëzie en vol van beelden. Openbaring is een boek van *onthulling*. Het komt uit de tijd van de eerste christelijke gemeentes, een tijd van vervolging en en bezetting door de Romeinen. Openbaring wil tonen wat er echt aan de hand is, in beeldtaal, geheimtaal misschien wel, zodat de Romeinen niet mee konden lezen. Ze gebruikt grootse taal van draken en beesten en engelen en ruiters. Ze put uit de profeten van het Oude Testament, en ze herinnert aan de hoop op een nieuw Jeruzalem, een stad van vrede en recht.

9 december Tweede zondag van advent. We lezen Openbaring 10 en Psalm 130. De boekrol wordt geopend. Het is zoet, maar het brandt ook in de maag. Dat gaat over profetie. Een waar woord kan je wijzen op iets wat veranderd moet worden. Dat kan zwaar op de maag liggen, want daar wil je misschien nog niet aan, of het is ingewikkeld en het kruipt onder je huid.

16 december Derde zondag van advent. We lezen Openbaring 12:1-17, over de draak en de vrouw en een zoon die geboren wordt.

- 23 december Vierde zondag van advent. We lezen uit Openbaring 21 en Psalm 146. Het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
- 24 december Kerstnachtdienst met muziekkorps OKK uit Jonkerslân. We zingen de geliefde kerstliederen en lezen het kerstevangelie uit Lukas 2.
- 25 december Kerstochtenddienst en kerstmiddagdienst (in Langezwaag, dorpsviering)
- 31 december Een speciale dienst om het jaar mee af te sluiten en de overledenen uit Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân te herdenken.
- 6 januari Een nieuw jaar begint!

We kijken uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

God zal wonen onder de mensen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

God zegt: 'Alles maak ik nieuw!'

In de adventsdiensten komt het volgende lied elke keer terug:

Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood.
Onuitwisbaar groeit verlossing
in de barensweeën van de tijd
Onmiskkenbaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht.

Dan zingen sterren van de hemel
één voor één
rivieren dansen de woestijn in
meer dan twee
wij lopen recht op kronkelpaden
naar jou toe.

*Er zijn verschillende manieren om advent te beleven, deze tijd van verlangen, van uitkijken. Sommige mensen branden thuis adventskaarsen, of volgen de adventskalender van de Protestantse Kerk, met elke dag een tekst. Ik heb mij geabonneerd op de digitale adventsretraite van de jezuïeten, **Zie, Ik maak alles nieuw**. Zij schrijven hierover het volgende: "Onze wereld is vaak onvolmaakt en onaf. Deze retraite wil je laten ontdekken dat God juist in deze chaotische wereld mens wordt om alles nieuw te maken". De retraite is te vinden op www.ignatiaansbidden.org en je kunt je inschrijven om dagelijks een mail met het materiaal te ontvangen.*

Diaconaal predikantschap – Urban Mission training

Zoals u weet heb ik als predikant van de gemeentes Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân en Lippenhuizen-Hemrik een bijzondere 100% aanstelling waarin ik voor 40% betaald wordt door de diaconie. Een unieke aanstelling in Nederland. Als predikant zoek ik daarom samen met de kerkenraden en in het bijzonder met de diakenen naar vormen en wegen om als kerk en als predikant diaconaal werk te doen binnen onze dorpen. In Langezwaag kijken we daarom naar de mogelijkheden om een tuin/boomgaard te realiseren en in Lippenhuizen hebben we op 31 oktober een maaltijd georganiseerd voor 65plussers in het dorp. Heel verschillende dingen en tegelijkertijd is

de overeenkomst dat we deze dingen doen in samenwerking met dorpssteunpunt en/of plaatselijk belang en dat het ons gaat om plekken en momenten te creëren waar mensen elkaar (laagdrempelig) kunnen ontmoeten. In een tijd waarin eenzaamheid een groot thema is vinden we het belangrijk hier aan te werken. Vanuit een dorpstuin/boomgaard kan dan ook nog eens worden uitgedeeld.

Als predikant heb ik aan de kerkenraden gevraagd of het mogelijk was om voor deze diaconale aanstelling een stuk scholing te volgen, en dat kon. 22 en 23 november ging de Urban Mission training van start. Een leertraject van twee jaar waarin je als deelnemers vier keer per jaar bij elkaar komt. Het traject is bedoeld voor mensen die werken met mensen: coördinatoren van inloophuizen, (buurt-, straat-)pastores, wijkteams, mensen met hart voor mensen. Je leert werken met de 'presentie' methode – hoe ben je ondersteunend aanwezig bij mensen? Nu is onze context niet zo 'urban', eerder 'rural', maar ik ben er van overtuigd dat deze methode van 'aanwezig en trouw zijn' ook goed in onze dorpen kan worden ingezet. Ik ben erg blij met deze kans tot vorming die ik ongetwijfeld kan inzetten in het geheel van mijn predikantschap.

Te gast bij de Dominicanen in Huissen

1-3 maart 2019 organiseert de protestantse gemeente Lippenhuizen – Hemrik en Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân een weekend in het Dominicanenklooster in Huissen. We zullen vieren, we zullen samen stil zijn, we gaan in gesprek met een Dominicaan en we gaan zingen. Een prachtig begin van de veertigdagentijd. Die gaat namelijk van start op woensdag 6 maart 2019.

Bij ontvangst op vrijdagavond krijgen we een korte rondleiding door het klooster en de kapel. Op zaterdag staan er twee workshops op het programma. In de eerste workshop gaan we in gesprek met een broeder van het klooster en leidt hij ons in een meditatie van een Bijbeltekst. In de tweede workshop gaan we zingen. Lieder van inkeer, van vasten, en van uitkijken naar Pasen. Meerstemming zingen verbindt, we maken samen muziek!

Dagelijks is er om 08.00 uur een ochtenddienst (Lauden) en om 18.30 uur een avonddienst (Vespers). Op zondagmorgen viert de gemeenschap om 10.00 uur samen met de gasten en de bezoekers de eucharistie, waarin de Kloostercantorij zingt. Na afloop van de zondagsviering is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie.

Opgave voor 1 januari 2019 bij dssietskeblok@gmail.com of tel. 0513-856183.

Weekend: vrijdag 1 maart 2019 (eind van de middag/begin van de avond in overleg) tot en met zondag 3 maart 2019 (vertrek na de lunch).

Locatie: Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen

Kosten: €182,-p.p. Inclusief alle maaltijden, koffie en thee, exclusief (fris)dranken.

Er is gereserveerd voor 15 individuele gasten.

De warme (middag)maaltijd in het klooster is vegetarisch. Hebt u een speciaal dieet op medische gronden of heeft u allergieën, laat dit dan weten bij opgave. Het keukenteam van het klooster heeft veel ervaring met diëten en allergenen.

Iedereen (wel of geen lid van de kerk) is van harte welkom bij deze kloosterweekenden.

Inspiratiefestival op Terschelling

Strand, wind en kerk!

Al uitwaaiend op Terschelling inspiratie op doen, beter kan toch niet?! Ik heb gedanst op de woorden van Genesis 2 – en God blies de mens de adem in-, heb gezongen met het Vocaal Theologen Ensemble, heb de nacht begroet met een stille viering, heb theater gezien waarin het verhaal van Izaäk en Rebekka werd verteld en heb gemediteerd aan de hand van de verschillende (katholieke) sacramenten. Ikzelf verzorgde een workshop contextueel bijbellezen samen met Jacobine Gelderloos. We lazen het verhaal van de storm op het meer (Matteüs 8: 23-17) en spraken over hoe het kan stormen in je eigen leven of in de maatschappij. En over wie er dan wakker gemaakt moet worden om iets in beweging te zetten, iets te veranderen.

Een veelzijdig weekend waarin van alles te beleven viel en waar er continue verrassende ontmoetingen plaats vonden. En dan ook nog tijd om te fietsen en op het strand te zijn en koffie te drinken aan de haven!

Het regende en de zon scheen. Er waren oude bekenden en nieuwe mensen. Het licht van de Brandaris vormde 's avonds het oriëntatiepunt de donkere fietspaden om van het eten in Midsland te komen bij een voorstelling in West Terschelling en weer terug naar Holy Swing in Midsland.

Je voelde: geloof leeft en bezielt. Op de terugweg op de langzame boot, terug naar vaste wal, was er genoeg tijd om te mijmeren en uit te kijken over de waddenzee, de zon die schitterde op het water. Om te voelen: ja, we hebben wat beleefd!

Wilt u mij graag spreken, voor iets groots of kleins, dat maakt niet uit, schroomt u dan niet om contact op te nemen.

Heel vriendelijke groet,

ds. Sietske Blok

Prikkel

Dansen op de adem

Dansen in het doopsgezinde kerkje van Terschelling

Klein begonnen we. Riëtte Beurmanjer heette ons allemaal van harte welkom en nodigde ons uit om zittend op onze stoel met onze handen mee te bewegen op de adem.

We speelden met een ballon en lieten die zingen of vliegen door de ruimte.

Toen mocht ons hele lichaam gaan meedoen. In en uit, klein en groot, of opeens een ballon die leeg loopt.

Riëtte prikkelde ons, daagde ons uit. En we durfden. We durfden in beweging te komen, op elkaar te reageren, te dansen door de ruimte.

Het was veilig. We lazen de tekst van Genesis 2, de mens die de adem krijgt ingeblazen, als nieuw. We keken naar elkaar terwijl we die tekst dansten en we voelden het leven.

We ware de drempel over gegaan, wij allemaal, om te spelen, om te dansen, om te voelen, om te leven.

Help!

De begraafplaats te Lippenhuizen - een bijzonder stukje dorp van ons allemaal

De begraafplaats is een bijzonder stukje Lippenhuizen. Mensen worden hier al honderden jaren begraven. De begraafplaats is momenteel eigendom van de kerk. Zo is dat van vroeger uit gekomen en geregeld. Maar in principe is de begraafplaats van het hele dorp.

Momenteel wordt de kerkelijke gemeenschap erg klein en is het moeilijk alle bestuurlijke taken te blijven vervullen.

Ook het goed zorgdragen voor de begraafplaats wordt moeilijk. Als kerkelijke gemeente willen we u vragen hier met ons over mee te denken en de zorg voor de begraafplaats mede op te pakken. Zonder u lukt het niet!

We zijn heel blij dat er nu al mensen zijn die praktisch meehelpen met het onderhoud.

Prioriteit heeft nu vooral bestuurlijke capaciteit. Het is nodig de begraafplaatsadministratie goed op orde te houden en het onderhoud te regelen.

We horen graag van u.

De kerkenraad van de protestantse gemeente Lippenhuizen – Hemrik

Neemt u contact op met:

Trea Abma j.w.abma@comveeweb.nl
ds. Sietske Blok dssietskeblok@gmail.com

ACTIE KERKBALANS 2018

Voor zover u voor het jaar 2018 nog geen kerkelijke bijdrage heeft betaald, verzoeken wij u vriendelijk om het toegezegde bedrag over te maken voor 31-12-2018 op rekening NL58 RABO 0322 9004 68

Hartelijk dank! De kerkrentmeesters



Kerk zijn we samen!

Van 19 januari t/m 2 februari 2019 komt de kerk bij u langs voor de actie Kerkbalans. De balans tussen inkomsten en uitgaven van de kerkelijke gemeente moet in evenwicht zijn. Daarvoor hebben wij uw financiële steun nodig. De kosten van het onderhoud van onze mooie Piterkerk vormen een belangrijke post, maar ook de kosten van de wekelijkse en maandelijkse activiteiten zijn er.

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.

Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.

Een plek om te vieren en te geloven.

Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.

*Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.*

Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Bij de Actie Kerkbalans krijgt u uitgebreidere informatie over de financiële cijfers van de gemeente. Als u straks goede voornemens voor het nieuwe jaar gaat bedenken dan hopen wij dat één daarvan zal luiden: de plaatselijk gemeente helpen het huishoudboekje in evenwicht te krijgen. Uw bijdrage is van groot belang! U heeft ongetwijfeld een antwoord op de slogan van deze Actie Kerkbalans, kerk zijn we samen. Help mee! (We zouden goed geholpen zijn als u per lid €15 à €25 per maand zou bijdragen).

Het college van kerkrentmeesters