

Inhoud:

- Vanuit de kerkenraad
- Uitloting renteloze leningen
- Diensten
- Van de predikant
- Groot huisbezoek
- Prikkel
- De Rijzende Kerk

Vanuit de kerkenraad

Op 29 april en 8 juli jl. hebben wij twee maal als gemeente met elkaar gesproken over de toekomst van onze gemeente. Wij zijn als kleine gemeente actief op veel terreinen. Wij brengen bloemen bij zieken, fruitbakjes bij ouderen en rouwenden, organiseren een dorpsmaaltijd en hebben iedere week een dienst in Lippenhuizen of Langezwaag. Daarnaast wordt er veel tijd en energie gestoken in het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw. Het aantal mensen dat de schouders hieronder zet is klein. Voor sommigen is het tijd om eens wat anders te gaan doen. Al met al reden om te kijken naar hoe wij als gemeente onze toekomst zien. Wat zijn onze (on)mogelijkheden?

Wij zijn zeker niet de enige gemeente die kampt met krimp, vergrijzing en behoefte aan menskracht voor bestuurlijke taken. Maar ook is er het besef van het belang van het bestaan van de kerkelijke gemeente in het dorp. Vanuit de landelijke kerk is momenteel veel aandacht voor kansen en uitdagingen van de kerkelijke dorpsgemeente om zich te verbinden met de rest van de dorpsgemeenschap in de 'Dorpskerkenbeweging'.

Wij hebben tijdens de bijeenkomst een aantal opties genoemd, waarmee wij in de komende jaren verder zouden kunnen:

- 1) fuseren met de gemeente Langezwaag
- 2) uitgebreidere samenwerking in de regio, oprichten regiogemeente
- 3) verder gaan als huisgemeente
- 4) een pioniersplek worden

Omdat alle opties voor- en nadelen hebben, willen wij als kerkenraad ons hierover eerst goed laten informeren. Binnenkort komt er een adviseur, die hierin gespecialiseerd is, onze vergadering bezoeken om de opties door te nemen of eventueel andere suggesties te doen.

Daarna zullen wij u als gemeente weer uitnodigen om u hierover bij te praten.

Uitloting renteloze leningen

In oktober 2018 zijn er een aantal leningen uitgeloot. Het zijn de nummers: 1511, 1518, 1537, 1542, 1548 en 1553. Voor het eind van het jaar nemen we contact op met de eigenaars ervan.

Namens de kerkenraad.

Jan Quarré.

Diensten

28-okt	10.00	ds. H. Hiddink	LH
4-nov	10.00	ds. Sietske Blok	LA
11-nov	10.00	dhr. J.H. Koerts	LH
18-nov	10.00	ds. E. Kronemeijer	LA
25-nov	10.00	ds. Sietske Blok	LH
2-dec	10.00	ds. Sietske Blok	LA
9-dec	10.00	ds. Sietske Blok	LH
16-dec	10.00	ds. J. Jurjens	LA
23-dec	10.00	ds. Sietske Blok	LH
24-dec	22.00	ds. Sietske Blok	LA
25-dec	10.00	ds. Sietske Blok	LH
30-dec	Geen dienst		
31-dec	19.00	ds. Sietske Blok	LA



Van de predikant

9 oktober vond in Langezwaag het eerste regionale diaconale/ZWO overleg plaats. Ik vertelde over onze eerste ervaringen met diaconaal pionieren. Want dat doen we! Nieuwe wegen zoeken om diaconaal aanwezig te zijn in het dorp. Voor 31 oktober hebben we in samenwerking met het dorpssteunpunt en plaatselijk belang een maaltijd voor 65-plussers in het dorps huis van Lippenhuizen georganiseerd.

Bij de diensten

4 november Een dienst samen voorbereid met de diakenen. De cantorij zingt mee. De najaarscampagne van Kerk in Actie staat in het teken van de kerk in Syrië. Via de

kerken krijgen mensen daar voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Onze hulp is hard nodig zodat zij kunnen volhouden. In de dienst willen we uitdrukking geven aan onze verbondenheid met hen.

- 25 november In Lippenhuizen herdenken we de overledenen uit Lippenhuizen en Hemrik van het afgelopen jaar. De nabestaanden krijgen een uitnodiging voor de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar.
- 2 december De eerste zondag van advent. Dit jaar lezen we met advent verschillende hoofdstukken uit het boek Openbaring. Het boek dat uitziet naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De cantorij zingt mee.
- 9 december De tweede zondag van advent. Ook in deze dienst zingt de cantorij.



Stilte, inspiratie en ontmoeting in Casella
voor mensen van 18 tot 35 jaar

Een weekend opladen, inspiratie zoeken, uitrusten, stil zijn en bidden, anderen ontmoeten, samen geloven en genieten?

Kloostergemeenschap Casella in Hilversum heet jonge mensen van harte welkom voor een retraite. Het is een plek waar even niets hoeft, waar de stilte heerst en je dichtbij de natuur leeft. Vragen over jouw weg, geloof of zingeving kunnen hier ruimte vinden.

Ik ben er meerdere keren geweest en wil jullie graag kennis laten maken met deze prachtige en inspirerende plek. Er zijn drie (korte) vieringen per dag, daarnaast is er ruimte om te wandelen, voor gesprek, voor meditatie, voor een workshop etc. Er is een labyrint en een stiltehuisje. Ik maak een programma waarin ook tijd is voor jezelf en alleen zijn als je dat wilt.

De gastenboerderij biedt ruimte voor maximaal 10 gasten.

Interesse? Kijk dan even op www.casella.nl.

Aanmelden voor 1 december 2018 bij ds. Sietske Blok.

Weekend: vrijdag 1 februari 2019 (eind van de middag/begin van de avond in overleg) tot zondag 3 februari 2019 (vertrek na de lunch).

Locatie: Casella, Soestdijkerstraatweg 145, 1213 VZ Hilversum.

Contactpersoon: ds. Sietske Blok

tel. 0513 856183 of: dssietskeblok@gmail.com

Kosten: € 75,- p.p. (normaal tarief), €45,- p.p., (studenten, mensen met een laag inkomen)

Heb je een speciaal dieet of ben je vegetarisch, laat dat dan weten bij je opgave. Bedankt!

Groothuisbezoek

Zoals aangekondigd vindt op 1 en 7 november een groothuisbezoek plaats in Lippenhuizen. Op donderdag 1 november zal dit om zijn om 19:30 bij Els Hoogeveen thuis (De Buorren 31) en op woensdag 7 november om 10:00 in de consistorie (De Buorren 53). We gebruiken het tijdschrift Open Deur met het thema 'Bijbels boos'. Als het goed is hebt u inmiddels thuis een uitnodiging ontvangen. We hopen u op één van deze momenten te ontmoeten.

Hartelijke groet,

ds. Sietske Blok, Els Hoogeveen en Gitta Lichthart.

Prikkel

We lezen deze weken uit het Marcus evangelie. Het kortste en oudste evangelie dat we hebben. Best lastige teksten, waarin Jezus soms fikse uitspraken doet. Het is belangrijk om dan goed te kijken waarom hij de dingen zegt die hij zegt. Wat speelde er in die tijd, waar verwijst Jezus naar?

Zo zegt Jezus dat mensen mannelijk en vrouwelijk geschapen zijn en dat wat God samen heeft gebracht een mens niet mag scheiden (Marcus 10: 6-9). Hij zegt dit als antwoord op de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten. Wat mij betreft gaat het dan niet om scheiden zoals we dat kennen in de 21^e eeuw, maar om opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving.

Een tekst als deze is daarom volgens mij niet bedoeld om mensen die scheiden, met alle pijn en verdriet die daar bij horen, mee om de oren te slaan.

Vrouwen en kinderen konden in de tijd van Jezus zomaar op straat komen te staan als de man (eenzijdig) besloot te willen scheiden. De enige bescherming die er dan was, was een scheidingsbrief waarmee de vrouw kon laten zien dat zij zelf geen overspel had gepleegd. Met zo'n scheidingsbrief had ze de mogelijkheid om opnieuw te trouwen. Het voorschrift hiervoor staat in Deuteronomium 24. Jezus verwijst echter terug naar Genesis.

Het is van belang om goed bewust te zijn van hoe je leest, geeft het leven of niet? Uiteindelijk is dat toch waar het Koninkrijk van God voor staat?

Johannes 10:10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Welke teksten haal je naar voren en welke niet? Jezus laat al zien hoe je daar keuzes in kunt maken.

De tekst in Marcus gaat over mannelijk en vrouwelijk zijn. In onze context van vandaag kunnen we ons afvragen hoe dit dan klinkt voor homostellen of mensen die transgender zijn.

Het zijn onderwerpen om over na te denken. Geeft deze tekst dan leven? Of zijn er ook andere teksten om daar weer tegenover te zetten? Zoals Galaten 3:28:

⁸Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Of het verhaal van de eunuch uit Ethiopië die gedoopt wordt door Filippus in Handelingen 8.

Bijbel lezen is niet onschuldig. 'Neutraal' lezen kan eigenlijk niet. Dat blijkt in hoe je leest en wát je leest, welke teksten op de voorgrond staan. Daarom is het belangrijk om goed bewust te zijn van je eigen ideeën en vooronderstellingen bij het lezen. Mijn voorstel zou zijn om dan te lezen met het oog op het geven en creëren van leven in al zijn volheid voor iedereen.



De Rijzende kerk

Wij kwamen in het bezit van een wandbord met de tekst: "Ta oantinken aan de 'Rijzende kerk', afd. Lippenhúzen, Himrik, Wynjeterp." Het bord is afkomstig van de dochter van ds. Scholten, die ooit in Lippenhuizen voorganger was. De 'De Rijzende Kerk' was een bond waarin de plaatselijke jongerengroepen van het platteland zich hadden georganiseerd en was verbonden met de 'Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale'.

Als er iemand is die hierover nog meer kan vertellen, dan horen wij dat graag. Wij zullen kijken of er een geschikte plaats is waar dit bord kan hangen. Het is handgedraaid en beschilderd bij Aurora in Workum. Een stukje kerkelijke geschiedenis.