

NIEUWSBRIEF 5 – 2019 PG LIPPENHUIZEN-HEMRİK

18-aug	10.00	ds. W. Roobol	LH		PIT/Pro Rege
25-aug	11.00	ds. P. Hulshoff	LA	Met Tijnje/Terwispel	Aanloophuis Heerenveen
1-sep	10.00	ds. E. Kronemeijer	LH		Kindertehuis Pakistan. Special kids.
8-sep	10.30	ds. Sietske Blok	LA	Tentdienst	Cliniclowns
15-sep	10.00	ds. Sietske Blok	Hemrik	Startzondag	Het Huisgezin
22-sep	10.00	ds. Sietske Blok	LA	HA	Vredesweek
29-sep	10.00	mw. S. Zwart	LH		St. Vluchtelingenhulp
6-okt	10.00	--	Gorredijk		GEEN EIGEN DIENST!
13-okt	10.00	ds. Sietske Blok	LH		Werelddiaconaat
13-okt	16.30	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen		Vesper met kerkkoor
20-okt	10.00	ds. P. Crom	LA		Kerk en Israël
27-okt	10.00	ds. Sietske Blok	LH		Noodhulp

Prikkel Zand in de ogen

Op de startzondag in Hemrik zullen we opnieuw samen contextueel bijbellezen. De vorige Prikkel ging al over contextueel bijbellezen en een voorbeeld daarvan. Op dat spoor ga ik nu verder. Als voorbereiding op onze startzondag.

Contextueel bijbellezen is eigenlijk twee keer lezen. De eerste keer lees je 'de wereld', je leefomgeving, de maatschappij waarin je leeft. Wat is er aan de hand, waar moeten we het over hebben? Rustig analyseren en de tijd nemen om het onderwerp dat je gekozen hebt van verschillende kanten te bekijken hoort daarbij. De tweede keer lees je de Bijbel. De tekst kan een nieuw licht werpen op de situatie. Gebeurtenissen in de tekst en de verhoudingen tussen mensen kunnen gespiegeld worden aan de analyse die gemaakt is. We geloven dat de tekst ons de weg kan wijzen naar het Koninkrijk van God.

In juni kwam er een groepje Friese predikanten, zelf al werkzaam met deze methode, samen in de kerk van Langezwaag om contextueel Bijbel te lezen. Een dag van inspiratie en verdieping.

Wij 'lazen' de spanningen rondom de plannen voor de zandwinning in Gaasterland. Eén van de aanwezige collega's heeft daar haar werkterrein. Er spelen verschillende dingen in Gaasterland. Wij kwamen o.a. op het spoor:

NIEUWSBRIEF 5 – 2019 PG LIPPENHUIZEN-HEMRIK

- Een economisch belang van de burgerlijke gemeente. De gemeente is armlastig. Inkomsten zijn welkom. Geld om bijv. sociale voorzieningen op peil te houden.
- Een omgevingsbelang. De zandwinning is gepland in beschermd gebied. Er is dreiging van geluids- en licht overlast.

Welk belang weegt zwaarder? Waarom praten mensen hier weinig over? Is het onwetendheid, onverschilligheid, machteloosheid? Hoe empower je mensen? Maar ook: hoe speelt het tussen mensen? Kun je werkelijk jouw belang laten horen? De gemoederen lopen hoog op. (Er is steen door een raam gegaan. U herinnert het zich misschien nog uit de krant).

Welke informatie kun je vertrouwen? Informatie van het bedrijf, informatie van de burgerlijke gemeente? Er blijkt keer op keer dat informatie niet klopt.

We vroegen ons af: Hoe zou de kerkelijke gemeente in dit alles een rol kunnen spelen?

Wij lazen daarna Handelingen 19:23-40 *Volksoproer in Efeze*. Ik kende het verhaal niet! Er is sprake van onrust in Efeze en een grote menigte komt samen bij het theater van de stad. Er was een grote verwarring en er werd van alles door elkaar geschreeuwd. Uiteindelijk brengt de stadssecretaris de menigte tot bedaren.

Het is interessant om te zien hoe de onrust in het verhaal ontstaat en welke spelers op de voorgrond treden en welke op de achtergrond blijven. Ook is het interessant te bekijken en na te denken over wat nu precies de stadssecretaris doet en of we zelf geïnspireerd door die strategie nieuwe mogelijkheden zien in Gaasterland.

In het samen lezen in de groep ontstaan nieuwe inzichten. We komen dichterbij elkaar,



dichterbij de tekst, en we hopen dichterbij God en Gods Koninkrijk.

ds. Sietske Blok



Contextueel bijbellezen in Langezwaag 26 juni 2019



René de Reuver, Liset Otten, Jan Quarré, Trea Abma, Jurjen de Groot, Geertjan Fekken, Nynke Dijkstra, Sietske Blok 11 juli 2019

Van de predikant



Het is eind juli wanneer ik dit schrijf. De maand augustus ligt nog voor me. Het zijn die stille, warme zomerweken. Waarin de hitte ons tot kalmte maant. Ik hang witte lakens voor de ramen om zo de warmte wat buiten te houden.

Eigenlijk kun je nu alleen nog maar in het gras gaan liggen, in de schaduw. Gewoon *zijn*. Even stond ik het mijzelf toe.

Het oefenen in *vacare* – vrij zijn.

Een oude spirituele term is: *vacare Deo*, vrij zijn voor God.

Ons woord *vakantie* komt van vacare.

Ik herinner me dat ik als tiener, ik moet een jaar of 15 zijn geweest, een keer op vakantie in zeeland in de hangmat in de tuin lag zonder horloge, en dat ik 'los was van de tijd'. Het was een ervaring van vrijheid.

Bezoek uit Utrecht

11 juli was er bezoek vanuit Utrecht, vanuit de landelijke kerk, aan de gemeentes Langezwaag en Lippenhuizen. In de kerk van Langezwaag werden ontvangen: René de Reuver, scriba van de synode en 'gezicht' van de Protestantse Kerk, Nynke Dijkstra, beleidssecretaris van dhr. de Reuver en Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie. Onze classispredikant Wim Beekman was er ook bij. Hem was gevraagd een werkbezoek aan de classis Fryslân te organiseren. Zo vindt er elke maand vanuit Utrecht een werkbezoek plaats aan gemeentes in het land. 's Morgens was de delegatie in Achlum, 's middags waren ze bij ons.

Een mooie gelegenheid om te vertellen over hoe onze kerken hier de samenwerking zoeken in het dorp en van betekenis willen zijn. Het bezoek was onder de indruk van het verhaal over het diaconale huis dat beschikbaar is voor wie tijdelijk woonruimte nodig heeft. Ook was er de gelegenheid te vertellen over de moeite om een voltallige kerkenraad te vormen (Lippenhuizen), en hoe dan toch gemeente zijn in het dorp?

Een vraag voor vele gemeentes is: Hoe maken we onze organisatie lichter, zodat we meer bezig kunnen zijn met het wezenlijke van gemeente zijn, maar blijven we wel correct zorg dragen voor bezit, land en kerkgebouw (Onze erfenis uit een rijk verleden). En hoe blijven we, zo klein als we zijn, aanwezig en in contact met het dorp? Dat is ook een uitdaging voor de synode en de kerkorde.

Op de site van de Protestantse Kerk kunt u een verslag lezen van dit bezoek:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/friese-kerken-financien-op-orde-vrijwilligers-en-ideeen-genoeg-maar-niemand-wil-kerkenraadslid-woorden>

Wim Beekman schreef ons na afloop het volgende:

Graag wil ik jullie, en allen uit jullie gemeente (...), van harte bedanken voor de gastvrijheid die jullie onze gasten uit Utrecht verleend hebben. De gasten waren erg onder de indruk van de gesprekken met jullie allen, van de inzet en het werk van jullie zelf en jullie metgezellen, en van jullie gemeenten. Zij hebben hun werkbezoek aan onze classis als zeer zinvol ervaren. Daar hebben jullie erg veel aan bijgedragen. Veel dank daarvoor.

Startzondag 15 september 2019 'Een goed verhaal'

'Een goed verhaal' is het landelijke thema voor de startzondag van 2019. Het past bij 'Back to basics', terug naar de basis, op weg naar Kerk2025.

"In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een

boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander.

Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houdt je niet voor jezelf maar deel je met anderen. "

Op onze startzondag ontvangen we gasten van het Huisgezin in de Tike. Het Huisgezin wordt al een aantal jaar vanuit onze diaconieën ondersteund. Pieter en Annemarie Smaling bieden als gezin fulltime een opvangplek voor kinderen die dat nodig hebben.

We zullen van hun werk horen en zullen samen de Bijbel openen. We vieren in de kring, horen van elkaar wat we lezen, zullen zingen en elkaar ontmoeten.

Een bezoek aan Het Huisgezin is helaas niet mogelijk. Na de viering is er koffie en lekkers in de kerk en de gelegenheid om verder met elkaar door te praten.

NIJKLEASTER

Nijkleaster is die prachtige (pioniers)plek in Jorwert. Ik kom er graag zo nu en dan. En nu ben ik gevraagd om als gastvoorganger mee te draaien in het rooster van de kleastermoarn op de woensdagochtenden. Zo'n ochtend ziet er als volgt uit:

9:30 Ochtendgebed

10:00 Koffie of thee

10:30 Begin van de Kleaster-kuier

12:00 Lunch (zelf meebrengen)

Het programma rust op de pijlers stilte, bezinning en verbinding.

Op **woensdag 11 september** en **woensdag 11 december** mag ik de voorganger zijn. Van harte welkom!

Voor de agenda

Christelijke meditatie in het najaar

Na de ochtenden van stilte in de afgelopen veertigdagentijd vallen we opnieuw stil het komend najaar.

Al eeuwen zoeken mensen binnen het christendom de stilte. Denk bijvoorbeeld aan de woestijnvaders of het mediteren zoals dat in kloosters wordt beoefend. Meditatie kun je beschouwen als het middel of de techniek om stil te worden en in jezelf te keren, dat werkt voor mensen overal hetzelfde. Christelijke



meditatie is gericht op in gesprek komen met God, of met woorden uit de Bijbel, wat je leven richting geeft.

Samen met Annemieke Schimmel bied ik een aantal avonden christelijke meditatie aan in de komende maanden.

Loopmeditatie in de boomgaard van Kees Stolwijk. Aansluitend een korte viering en koffie/thee. Bij goed weer om een kampvuur.

Wanneer: woensdag 18 september

Adres: De Buorren 17, Lippenhuizen

Tijd: 19:30 **Bijdrage:** €2,- per persoon.

Vruchten van de Geest

De apostel Paulus heeft het in zijn brief aan de Gelaten over de goede vruchten die een mens kan voortbrengen. Op de komende woensdagen willen we mediteren en stil worden op de volgende vruchten van de Geest:

- woensdag 2 oktober "geduld"
- woensdag 30 oktober "vriendelijkheid"
- woensdag 27 november "goedheid"

Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken en te delen over de ervaring in de stilte.

Waar: Piterkerk in Lippenhuizen

Tijd: inloop 19:45, aanvang 20:00.

Bijdrage: voor koffie /thee

Vesper met het kerkkoor van Lippenhuizen

Een vesper is een korte middagviering, vaak met veel muziek. Het kerkkoor van Lippenhuizen verzorgt zo'n vesper, samen met mij als voorganger, op **zondag 13 oktober 16:30** in de Piterkerk van Lippenhuizen. Welkom!

Bij de diensten

15 september 10:00 Startzondag in de kerk van Hemrik. **Neemt u uw eigen Bijbel mee? Dank u wel.**

22 september 10:00 In Langezwaag vieren we het Heilig Avondmaal.

6 oktober ? Regionale kerkendag. Gezamenlijke regiodienst in Gorredijk.

Wilt u mij graag spreken? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Voor iets groots, of iets kleins, dat maakt niet uit.

Heel vriendelijke groet,

ds. Sietske Blok