

Vanuit de kerkenraad

In deze onzekere tijden is het zo dat het kerkelijk leven voorlopig niet of slechts beperkt mogelijk is. Ook voor kerkdiensten met minder dan 100 bezoekers luidt het advies om deze niet door te laten gaan. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de kerkdiensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. De kerkenraad volgt dit advies en daardoor komen in ieder geval de diensten tot en met 6 april (Palmpasen dus ook) te vervallen.

Wij kunnen nu nog niet zeggen, wanneer de kerk weer voor diensten opengaat, maar de meest actuele informatie wordt bijgehouden op onze website: www.kerklippenhuizenhemrik.nl

Toch zijn er allerlei initiatieven om het kerkzijn met elkaar te blijven beleven. Zo zijn er uitzendingen via de landelijke televisie en Omrop Fryslân zendt iedere zondag dat de kerken dicht blijven om 10.00 uur een dienst uit vanuit Franeker.

Ook bestaat er de mogelijkheid om diensten te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.kerkdienstgemist.nl en via Youtube.com.

Dominee De Reuver eindigde afgelopen zondag de dienst op de televisie met het volgende gebed:

*Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen dat niets ons kan scheiden van uw liefde.
Amen.*

Klokken van Hoop en troost, ook in Lippenhuizen op woensdag.

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Toch wordt het Pasen!

De zondagen voor Pasen staat er in onze kerk altijd een liturgische bloemschikking. Die zit vol symboliek en sluit aan bij het thema dat ons naar Pasen voert.

Annet de Veen en Christine Goinga hebben de schikking voor zondag 22 maart gemaakt en in beeld gebracht. Bijbehorende tekst is:

De tekst voor deze zondag is Johannes 9:1-13 De genezing van de blindgeborene.

Het is ook roze zondag, half vasten, Pasen komt dichterbij.

We wilden de draad van het liturgisch bloemstuk voortzetten in deze ongewone tijd via deze speciale manier van contact.

In beeld is het verhaal van de blinde man die gezien en genezen wordt .

Om het open midden kleurige bloemen van donker naar licht, rond de "pupil". Symbool voor de kansen waar de man nu zicht op heeft.

Hij kan zelf aan de slag gaan om de ruimte in het midden te gaan vullen.

Gezien en genezen door Jezus zijn handelen, voor hem staat de kaars symbool.

