

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Dienst in	Bijzonderheden	Diaconale collecte
9-jun	10.00	ds. Sietske Blok	Langezwaag	Pinksteren, mmv Adri de Boer	Zending
16-jun	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen		Aanloophuis Heerenveen
23-jun	10.00	ds. H. Jonker	Langezwaag	mmv Cantorij	Werelddiaconaat
30-jun	10.00	ds. L. de Ruiter	Langezwaag		Terres des Hommes
7-jul	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	HA	Kerk in actie. Binnenlands diaconaat
14-jul	10.00	ds. L. v.d. Meer	Langezwaag		Pastoraat
21-jul	10.00?	Gezamenlijke dienst met PG Tijnje/Terwispel, Nijbeets, Oldeboorn	Oldeboorn		
28-jul	11.00	ds. P. Hulshoff	Langezwaag	Gewijzigde aanvangstijd	Ned. Bijbelgenootschap
4-aug	10.00	ds. D. J. Deuzeman	Lippenhuizen		De arme kant van Fryslân
11-aug	10.00		Nader te bepalen		Werelddiaconaat
18-aug	10.00	ds. W. Roobol	Lippenhuizen		PIT/Pro Rege
25-aug	11.00	ds. P. Hulshoff	Langezwaag	Gewijzigde aanvangstijd	Rudolphstichting
1-sep	10.00	ds. E. Kronemeijer	Lippenhuizen		Kindertehuis Pakistan. Special kids.
8-sep	10.30	ds. Sietske Blok	Langezwaag	Gewijzigde aanvangstijd	Cliniclowns
15-sep	10.00	ds. Sietske Blok	Hemrik	Startzondag	Het Huisgezin

UITNODIGING



“Het wilde westen” Op weg naar een beloofd land

Met hoop vertrekken, uitkijken naar iets nieuws. De belofte van een goed leven.

We lezen Genesis 12 : *Trek weg uit je land, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.*

Troubadour Adri de Boer verzorgt de muziek.

Van harte welkom!

16 juni 10:00 dienst in de Piterkerk in Lippenhuizen

Ook na de dienst is er koffie!

PRIKKEL

Bezoek uit Rwanda

Twee weken voor Pasen bezochten drie gasten uit Rwanda op uitnodiging van Kerk in Actie Nederland. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de genocide in Rwanda plaats vond. Van 7 april tot 15 juli 1994 werden naar schatting 500.000 tot een miljoen Tutsi's vermoord door Hutu militieën. Juist daarom werden in april deze mensen uitgenodigd om hier samen bij stil te staan. Na de genocide hebben mensen in Rwanda projecten en organisaties opgericht om te werken aan verzoening en vrede, om kinderen op te vangen, om jonge mensen een opleiding te geven. Nederlandse kerken ondersteunen verschillende projecten in Rwanda. Juist van die projecten waren mensen hier te gast.

In Friesland ontvingen we "mama" Rose. Na de genocide begin zij een weeshuis en educatieprogramma om kinderen een toekomst te geven. Rose logeerde een paar dagen bij mij en gaf verschillende presentaties op avonden in gemeentes in Friesland.

Het is bijzonder om zo je huis open te stellen en Friesland door heel andere ogen te bekijken. (Wat is het toch ook plat hier! Rwanda wordt het land van de duizend heuvels genoemd)

Een paar observaties:

Gastvrij zijn vraagt aandacht en tijd. Wat is nu belangrijk, nu ik iemand ontvang? Hoe laat ik zien dat iemand welkom is? Heb ik de ruimte voor haar verhaal, voor wat zij nodig heeft?

In de ontmoeting met iemand uit een andere cultuur zet je jezelf tussen haakjes. Wat is nu eigenlijk 'gewoon'? Wat zijn je gewoontes? Koffie of thee drinken? En hoe drink je dan je koffie of thee? Met melk en suiker? Of zonder? En eet je wit of bruin brood? Rose drinkt 's morgens het liefste zwarte thee met honing en melk. En in Rwanda eten de meeste mensen wit brood.



In de ontmoeting met Rose vond een ontmoeting plaats met de wereldkerk. We zijn verbonden met elkaar, in Jezus. En toch zijn we ook anders, in onze vormen, in hoe we spreken. Rose spreekt direct over God, over Jezus, ze zijn haar nabij. Zonder aarzelen zegt ze: God was met ons, toen we schuilden voor de Hutu's. En daarom wilde ik, geleid door God, toen het geweld voorbij was, iets doen. Ik ging waar God mij bracht.

Ik probeerde haar iets te laten meemaken van het (gemeente) leven hier. We wandelden 's morgens door het dorp en ze nam deel aan een ochtend christelijke meditatie in Lippenhuizen. We bezochten Jorwert, 'un projet missionnaire de l'église'. (Rose spreekt Frans). Ze vroeg in Langezwaag en Lippenhuizen: hoeveel mensen gaan er dan hier naar de kerk? Ik vertelde dat dat kleine aantallen zijn. 10, 15, heel soms 20 per dorp. We zijn een geseclariseerd land. In Rwanda is dat anders. Zo'n 90% van de bevolking is christelijk. Maar waar 2 of 3 samen zijn in mijn naam, daar zal ik zijn, zegt Jezus. Zo zei Rose. Een woord voor ons. ds. Sietske Blok

VAN DE PREDIKANT



We hebben Pasen gevierd. In het donker van de zaterdagnacht werd het licht de kerk binnen gedragen. We zongen 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft'. In de paasnacht herdenken we onze doop. We vormden een kring rondom het doopvont en zongen de geloofsbelijdenis. In de vroege kerk was de paasnacht het moment om gedoopt te worden. Met Christus door het water van de dood heengaan en met Hem opstaan tot een nieuw leven.

Op de synodevergadering van april is het nieuwe liedboek officieel aangenomen tot (een) liedboek van de Protestantse kerk. Het liedboek blijft verrassen en biedt prachtig materiaal. Toch grasduin ik ook weleens in andere bundels, die van Iona bijvoorbeeld, Taizé, of 'Het liefste lied van overzee'. Die laatste titel is een bundel van liederen, vertaald door Sytze de Vries, op bekende Engelse melodieën. In de dienst van 26 mei zingen we samen met de cantorij twee liederen uit 'Het liefste lied van overzee'.

Pinksteren

In de dienst van Pinksteren zal ik aandacht geven aan het verhaal van mama Rose uit Rwanda. Haar verhaal is een opstandings- en pinksterverhaal. De Geest krijgen om weer door te gaan met leven en om leven te geven aan anderen.

Hoe ga je in hemelsnaam weer verder na een ramp?

In de vertaling van 1951 belooft Jezus een Trooster te sturen. De Geest der Waarheid. (Johannes 15:26). In de nieuwe Bijbelvertaling staat 'pleitbezorger'.

In Johannes 20 verschijnt Jezus bij zijn leerlingen. De deuren zijn gesloten maar toch staat hij plotseling in hun midden. Hij wenst hen vrede.

Troost en vrede. De G/geest krijgen. Daar zal het over gaan.

Voor in de agenda

9 juni Pinksteren

Feest van de Geest.

16 juni 'Tentdienst' Lippenhuizen

Een viering die aansluit bij het dorpsfeest in Lippenhuizen. Thema van het dorpsfeest is 'Het wilde westen' en daar proberen we bij aan te sluiten. In de Bijbel zijn er genoeg mensen steeds onderweg naar een 'beloofd land', zoals al die emigranten die op weg gingen naar Amerika. Het begint met Abraham in Genesis 12. 'Trek weg uit je land, naar het land dat ik je zal wijzen.' Troubadour Adri de Boer zorgt voor de muziek. Voor alle duidelijkheid: we komen samen in de kerk, niet in de tent.

NIEUWSBRIEF 4-2019 PG LIPPENHUIZEN-HEMRIK

23 juni Avonddienst Lippenhuizen Een viering rondom de zonnewende, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Een viering in de stijl van Taizé of Iona. De viering begint om 19:30.

Wilt u mij graag spreken, voor iets kleins of iets groots, schroom dan niet om contact op te nemen.

Heel vriendelijke groet,

ds. Sietske Blok



Wat doet kleur met jou?

Een viering rondom 'kleuren'. Mensen verschieten van kleur, krijgen een kleur... We spiegelen onszelf aan verhalen in de Bijbel waarin kleur bekend wordt.

Wat zou een wereld zijn zonder kleuren?

Oproep: Neemt u een bloem mee naar de dienst, dan maken we van alle bloemen samen een mooi boeket. Van dat boeket delen we aan het slot ook weer uit.

Met medewerking van de Spijkerpakkenband

Tentdienst in Langezwaag 8 september 10:30 Kleuren