

Vanuit de Kerkenraad

Na verschillende gemeentebijeenkomsten is de kerkenraad verder gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden om het probleem van te weinig kerkenraadsleden en het teruglopen van het ledental en de vergrijzing het hoofd te bieden. Wij zijn niet de enige gemeente die worstelen met dit probleem. Op veel plaatsen zijn gemeentes bezig om verdergaande samenwerking binnen hun regio te organiseren en elkaar in solidariteit bij te staan.

Op 25 april is er in Lippenhuizen overleg tussen de kerkenraden van Gorredijk, Tijnje/Terwispel, Langezwaag e.o. en Lippenhuizen-Hemrik om de mogelijkheden voor verdere regionale samenwerking af te tasten en van elkaar te horen hoe men elkaar hierin terzijde kan staan en hoe men de toekomst van deze gemeentes ziet. De gesprekken worden begeleid door Tineke Klei, gemeenteadviseur van de PKN.

Paascyclus

De diensten rond de Paascyclus worden dit jaar allemaal gehouden in de Piterkerk in Lippenhuizen. De reden hiervoor is om rust en eenheid rond de diensten en de liturgie te creëren. Na afloop zal bekeken worden, hoe dit is bevallen.

Het paasontbijt begint om 9.15 uur en wordt in de Consistorie gehouden. Onder het kopje Diensten vindt u de tijden van alle diensten in de cyclus.

Liphúster Feest

De dienst van 16 juni zal in het teken staan van het dorpsfeest. Een traditie van jaren geleden wordt weer in ere hersteld: kerkdienst in de tent. Medewerking zal worden verleend door Adri de Boer.



Liturgische bloemschikking 7 april 2019

Foto: ds. S. Blok

Schikking: A. de Veen en C. Goinga

Prikkel

Vijgenboom in de wijngaard Lukas 13

Jezus vertelt een gelijkenis over een vijgenboom in een wijngaard. De eigenaar van de wijngaard heeft hem daar geplant. Een vreemde boom, een andere boom.

Misplaatst?

Er wordt op vijgen gehoopt. Maar al drie jaar draagt de boom geen vrucht.

De eigenaar van de wijngaard zegt tegen de wijngaardenier: hak hem maar om. Hij dient tot niets en put alleen de grond uit.

Maar de wijngaardenier zei: laat hem ook dit jaar nog met rust. Ik zal de vijgenboom speciale aandacht geven.

Misschien zal hij dan volgend jaar vrucht geven.

Een gelijkenis is een uitnodiging. Wat hoor je, wat zie je, wat ruik je, wat proef je? Wat wordt jou verteld? Wat ontdek je hier? Jezus zelf was als een misplaatste vijgenboom. Iemand die morrelde aan de gevestigde orde.

Die mensen op een nieuwe manier over God liet nadenken. Over het leven. Over hoe samen te leven.

Dat roept ook wrevel op:

Hak hem maar om,

roei hem uit,

oproerkraaier!

Hij put ons uit. Al drie jaar lang.

Maar de vijgenboom blijft staan – hij krijgt nog tijd.

Misschien zal hij komend jaar vrucht dragen.

Een gelijkenis over geduld, over vreemd durven zijn, over vrucht dragen of juist niet, over een wijngaard, over iets wagen, over vertrouwen.

Wat leest u?

ds. Roel Bosch schreef:

“Wat doet de vijg tussen de druiven?
Is het een indringer, met kale takken
of is het juist een oase in een droge rechte rij?
Wie bent u zelf, Heer? Vijg of wijnstok,
misplaatste struik en zo juist goed geplaatst,
vol schaduw, blad en kleur?”



Van de predikant



Op de woensdagen vallen we in de kerk van Lippenhuizen stil. Stil rondom het licht van de Paaskaars, stil rondom een tekst. We bereiden ons voor op Pasen. We voelen ons verbonden met elkaar, juist in het samen stil zijn. We voelen ons verbonden met de wereld om ons heen. De lichtjes die we aansteken zijn daarvan het teken.

Een bijzondere ervaring, dat om een vervolg vraagt.

Goede week

In de goede of stille week staan we stil bij de laatste dagen van Jezus' zijn leven. Indringende dagen waarin we Jezus op de voet volgen. We vieren het avondmaal, horen het passieverhaal en dragen het licht op zaterdagavond de kerk binnen. Zondagochtend vieren we het feest van de opstanding.

De stille week is het hart van de christelijke liturgie. Dit jaar beleven we deze week in Lippenhuizen, volgend jaar in Langezwaag. Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere dagen samen mee te maken.

Pinksteren

Na Pasen volgt Pinksteren, het feest van de Geest. Geest van het leven, adem die ons wordt ingeblazen, Geest van vernieuwing, Geest die geen grenzen kent.

Afwezigheid

16 en 17 mei vindt het derde cursusblok plaats van de training Urban Mission. Aansluitend heb ik een aantal dagen vakantie tot en met 22 mei. Neemt u bij dringende zaken deze dagen contact op met de scriba. Ds. Ron Lafeber uit Gorredijk neemt voor mij waar.

Wilt u mij graag spreken, voor iets groots of iets kleins, schroomt u dan niet om contact op te nemen.

Heel vriendelijke groet,

ds. Sietske Blok

Diensten

Datum	Tijd	Voorganger	Dienst te		Collecte voor
18-apr	19.30	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	Heilig Avondmaal	Voedselbank
19-apr	19.30	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen		--
20-apr	22.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen		--
21-apr	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen		Kerk in actie (Pakistan)
28-apr	10.00	ds. P. Crom	Langezwaag		
5-mei	10.00	ds. Lafeber	Lippenhuizen		Kerk in actie (Noodhulp Syrië)
12-mei	10.00	ds. Sietske Blok	Langezwaag		
19-mei	10.00	ds. L.P. Cnossen	Hemrik		Dorcas
26-mei	10.00	ds. Sietske Blok	Langezwaag		
2-jun	10.00	ds. Y. Slik	Lippenhuizen		In de Bres
9-jun	10.00	ds. Sietske Blok	Langezwaag		
16-jun	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen		Aanloophuis Heerenveen
23-jun	10.00	ds. H. Jonker	Langezwaag		
30-jun	10.00	ds. L. de Ruiters	Langezwaag		

Collectedoelen

18 april Voedselbank Opsterland

De Voedselbank Opsterland is een organisatie van uitsluitend onbetaalde vrijwilligers, die als doelstelling heeft iets te doen tegen armoede en verspilling. Voedselbank Opsterland werkt samen met de Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (Friesland) en Voedselbank Nederland. Op dit moment worden er elke keer rond de 60 pakketten klaargemaakt en uitgedeeld. De pakketten worden ingedeeld in drie categorieën. Pakketten voor alleenstaanden, voor kleine gezinnen en voor grote gezinnen. Er zijn twee uitdeelpunten. Het grootste uitdeelpunt is gevestigd in Gorredijk. Tevens is er in Ureterp een uitdeelpunt.

21 april Kerk in actie (Pakistan)

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie.

Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

5 mei Kerk in actie (Noodhulp Pakistan)

Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

19 mei Dorcas

Op de website van Dorcas lezen we het volgende:

Armoede, uitsluiting, crisis. Als gevolg hiervan leven te veel mensen een mensonwaardig bestaan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij verlangen ernaar dat deze mensen tot hun recht komen en bloeien. Met 'blijvende verandering' bedoelen wij dat het effect van onze hulp blijft bestaan, ook al stopt onze hulp na een bepaalde tijd weer. Om dit te bereiken, bouwen wij aan verandering op drie niveaus:

- Op individueel niveau kijken we naar het potentieel van ieder mens. We werken aan de versterking aan het gevoel van de eigenwaarde van mensen en leren hen nieuwe vaardigheden. Ook bieden we praktische en materiële hulp.
- Op gemeenschapsniveau stimuleren we mensen om hun krachten te bundelen. We zetten netwerken op en moedigen mensen aan op samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen.
- Op maatschappelijk niveau motiveren we overheden en organisaties om kwetsbare mensen te ondersteunen.

2 juni In de Bres

GGZ In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag en helpt mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. De hoofdvestiging is in Drachten.

16 juni Aanloophuis Oer de Brêge Heerenveen

Het Aanloophuis wil een veilige plek zijn voor diegenen die in onze samenleving een warm plekje nodig heeft en waar men een luisterend oor treft. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. Grondslag is de Bijbel als Gods woord, vooral de richtlijnen ten aanzien van naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Het Aanloophuis is 6 dagdelen per week open voor gasten en 1 dagdeel is er gelegenheid tot deelname aan een warme maaltijd.

En verder



Contextueel Bijbellezen in de dienst van 24 maart te Lippenhuizen

Rond het liturgisch bloemstuk, de paaskaars en de open Bijbel stond deze dienst onder leiding van ds. Sietske Blok in het teken van contextueel Bijbellezen.



Nu eens geen preek, maar een Bijbelgedeelte lezen (in het Nederlands en het Fries) en in groepjes vragen hierover beantwoorden. We lazen deze keer uit Lukas 11, de tekst van het Onze Vader en het vervolg waarin Jezus spreekt over vragen en ontvangen. We vroegen ons af waar dit voor ons over gaat, wat dit betekent, wat we leren over vragen en geven. Tot slot maakten de vijf groepjes een gebed dat door één van de groepsleden werd gebeden. Heel open werd er van gedachten gewisseld.

