

Vanuit de kerkenraad

Op 26 januari jl. namen we tijdens een mooie viering met cantorij afscheid van ds. Sietske Blok. Namens beide gemeentes is haar een fraai werk van een glaskunstenares aangeboden. Zij is inmiddels verhuisd naar Arnhem.

De cantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra verleende voor het laatst medewerking aan een dienst. Jan Andries is gestopt als dirigent van de cantorij en als organist. Wij hebben hem bedankt voor de fijne samenwerking en het feit dat de bijdrage van de cantorij altijd meerwaarde heeft gegeven aan onze diensten en hem een afscheidscadeau overhandigd.

De kerkenraden van Langezwaag en Lippenhuizen zijn op zoek naar goede wegen om verder te gaan als kerkelijke gemeentes. De KR van Lippenhuizen onderzoekt de mogelijkheid van samengaan met de PG Gorredijk. Daartoe worden gesprekken gevoerd met het Breed Moderamen van Gorredijk onder begeleiding van Tineke Klei, kerkelijk adviseur. De kerkenraad wil de gemeente over dit proces nader inlichten op een bijeenkomst en wel op zondag 22 maart a.s., na de ochtenddienst in Hemrik. Nader bericht hierover wordt nog verstuurd.

Diensten

Datum	Tijd	Dienst in	Voorganger	Bijzonderheden/ D = Diaconale collecte
23 februari	09.30	Tijnje	Ds. D. v.d. Lei	Gezamenlijk met Tijnje/Langezwaag
01 maart	10.00	Langezwaag	Ds. A.J. Jonker	D= Voorjaarszending
08 maart	10.00	Lippenhuizen	Ds. J. Vlasblom	Heilig Avondmaal D= Kerk in Actie Pioniersplekken
15 maart	10.00	Langezwaag	Ds. J. Vlasblom	D = Noodhulp
22 maart	10.00	Hemrik	Ds. W. Roobol	D = Diaconale vakantieweken
29 maart	10.00	Langezwaag	Mw. S. Zwart	D = Werelddiaconaat
05 april	11.00	Lippenhuizen	Ds. P. Hulshof	D = JOP
09 april	19.30	Langezwaag	Ds. G. Rinsema	Heilig Avondmaal Witte Donderdag D = In de Bres
10 april	19.30	Langezwaag	Ds. G. Rinsema	Goede Vrijdag Geen collecte
11 april	21.00	Langezwaag	Ds. G. Rinsema	Stille Zaterdag Geen collecte
12 april	10.00	Langezwaag	Mw. S. Zwart	Pasen Paasontbijt 9.30u D = Kinderen in de Knel

N.B.: Let op, de aanvangstijden verschillen soms.

Collectes

1 maart Voorjaarszendingscollecte (De kracht van Bijbelverhalen – Golfstaten)

8 maart Kerk in Actie Pioniersplekken

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.

15 maart Noodhulp

22 maart Diaconale Vakantieweken

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

29 maart Werelddiaconaat (Ghana – nieuwe kansen voor straatmeisjes)

5 april JOP

Jongeren doorleven het paasverhaal

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z'n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met 'Wie is de mol'-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoedheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur.

9 april In de Bres: Geestelijke gezondheidszorg vanuit de christelijke visie.

12 april Kinderen in de Knel

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India)

Collectemunten zijn te bestellen bij: Jan Quarré (0516-471387)

e-mail: diaconaat@kerklippenhuizenhemrik.nl



Activiteiten

Verstillen in de veertigdagentijd in de Piterkerk in Lippenhuizen

Inloop om 9.15 u, begin van de meditatie om 9.30 u

Iedereen is welkom!

Informatie:

Annemieke Schimmel T 0626798159

We komen samen op:

26 februari
4 maart
11 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april



BONHOEFFER 75

Film en concert.

Dit jaar is het Bonhoeffer-jaar.



Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) is voor velen een fascinerend en inspirerend christen. Zijn theologische loopbaan start hij wanneer hij op 21-jarige leeftijd promoveert op de sociologie van de kerk. Door zijn vele internationale contacten speelt hij een belangrijke rol in de wereldwijde oecumene. In de oorlog raakt hij via familiebanden betrokken op het verzet. Hij voorziet de plegers van de aanslag op het leven van Hitler op 20 juni 1944 van een legitieme, morele basis. Aan het eind van Tweede Wereldoorlog wordt hij op persoonlijk bevel van de Führer opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg. Zijn laatste woorden waren: "Dit is het einde, voor mij het begin van het leven".

In zijn laatste jaren in de gevangenis schreef hij brieven en gedichten voor familie, vrienden en zijn verloofde en gebeden voor zijn medegevangenen.

Bonhoeffer heeft een enerverend leven gehad. Van zijn leven is een indrukwekkende film gemaakt. De Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken nodigt u uit om hier

kennis mee te maken.

De film "Bonhoeffer, agent of grace" wordt vertoond op **zondag 1 maart** in de Piterkerk in Lippenhuizen. De aanvang is 19.30 uur. De entree is gratis.

Op **zondag 8 maart** organiseert het Cultuurteam van de Piterkerk een concert. **De Sunshine Cleaners** bestaan uit Jacqueline Heijmans (zang), Sjef Hermans (gitaar, banjo en zang) en Geert de Heer (dobro, mandoline). Zij hebben de gedichten en gebeden van Bonhoeffer verwerkt in hun liederen die ze tijdens dit concert ten gehore brengen. In deze songs weten zij tot de kern van vertwijfeling, verzet en hoop door te dringen. De aanvang is om 14.15 uur waarbij eerst een kwartier iets over het leven van Bonhoeffer wordt verteld. Daarna begint het concert dat duurt tot 16.30 uur. De prijs van dit concert is € 12,50 .
Voor dit concert kunt u kaarten reserveren via www.piterkerklippenhuizen.nl