

## Van de predikant



Januari is een wat kale maand, na alle bijzondere diensten rondom kerst.

Niet voor niets wordt de derde maandag van januari 'blue Monday' genoemd. Ze zeggen dat dat de meest deprimerende dag van het jaar is. Ai! Al die donkere dagen doen mensen geen goed.

Maar de lente begint zich aan te dienen, nu al! De sneeuwklonks en krokussen schieten uit het gras. De Loop van Langezwaag (voor mij de 5 kilometer) kon in korte broek en korte mouwen!

**Veertigdagentijd** Een nieuw begin

In de veertigdagentijd lezen we dit jaar uit het Lukas evangelie.

Kerk in Actie reikt ons het thema aan van 'een nieuw begin'. Pasen wordt vaak gezien als 'een nieuw begin'. Wat dood leek, wordt nieuw leven ingeblazen. Daar leven we in deze weken naar toe. Als commissie bijzondere diensten willen we de gemeente graag bij dit thema betrekken. Wat roepen deze woorden bij u op?

Kijkt u zelf uit naar een nieuw begin?

In het Lukas evangelie verwijst een 'nieuw begin' ook naar het aanbreken van het Koninkrijk van God. Jezus zet allerlei sociale verhoudingen op zijn kop en roept daarmee op met elkaar opnieuw te beginnen. In het boek Handelingen, het vervolg op het Lukas evangelie, lezen we over hoe de eerste gemeentes hier vorm aan proberen te geven. Wat betekent het dan gastvrij en solidair te zijn met elkaar?

'Een nieuw begin' raakt wellicht ook aan ons nadenken over kerk- en gemeente zijn in deze tijd.

Achterin de kerk, in Langezwaag en in Lippenhuizen, zullen we een groot canvasdoek plaatsen, met daarop de woorden 'een nieuw begin'. Gedurende de veertigdagentijd is er de gelegenheid die doeken te vullen. Met beelden, met woorden, met gebeden. Er ligt materiaal in de kerk, maar u kunt ook dingen van thuis meenemen. Het doek kan zo langzaam 'groeien'. Bij de koffie, of na de dienst, kunt u iets schrijven, of iets opplakken, iets tekenen...Dat kan in reactie op de dienst, of door inspiratie die u elders hebt opgedaan.

Zo krijgen we een beeld van wat 'een nieuw begin' voor ons betekent, in het licht van Pasen.

Met Pasen pakken we de doeken er bij, wat hebben we met elkaar verzameld?

### **24 maart: Op verhaal komen - Contextueel Bijbellezen**

Afgelopen startzondag vierden we in de kring, rondom het licht van de Paaskaars en een open geslagen Bijbel. We gaven het licht aan elkaar door en lazen samen het verhaal van de 'ongelovige' Tomas. In kleine groepjes doken we het verhaal in. Waar gaat dit nu over en wat betekent dit voor ons?

Als kleine gemeente hebben we de ruimte om in de kring te vieren en met elkaar in gesprek te gaan rondom een Bijbeltekst. Daarmee wint de tekst aan betekenis en leren we elkaar beter kennen. Ook bouwen we zo aan ons gemeente zijn.

Daarom wil ik dit graag nog eens met u doen, in de dienst van 24 maart in Lippenhuizen. We lezen dan uit Lukas 11:1-13. Het gaat over vragen en ontvangen, en het Onze Vader.

## Verstillen in de veertigdagentijd in de Piterkerk in Lippenhuizen

### CHRISTELIJKE MEDITATIE

De veertigdagentijd, of de vastentijd, is de tijd van inkeer en van voorbereiding op Pasen. In deze tijd zullen we op de woensdagen in de Piterkerk stil vallen rondom het licht van de Paaskaars en een Bijbeltekst. Om zo tot geestelijke en lichamelijke rust te komen. Om zo tot verdieping te komen van onze geloofservaring. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.

We komen samen op

6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
10 april
17 april

Inloop vanaf **9:15**, we beginnen om **9:30** met de christelijke meditatie. Na afloop is er gelegenheid tot samen koffie en thee drinken in de consistorie.

Ds. Sietske Blok en Annemieke Schimmel

### Palmpasen stokken maken

Zaterdag 13 april 14:00 maken we met de kinderen die dat willen Palmpasen stokken in de kerk van Langezwaag. Na het knutselen horen we het verhaal van Palmpasen en lopen we een rondje door het dorp.

### Goede week 14-21 april

In de goede, of stille week staan we met elkaar stil bij de laatste dagen van Jezus' zijn leven. De intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de arrestatie in de hof van Getsemane, de kruisiging. Op paaszondag vieren we de opstanding.

Palmpasen vieren we in Langezwaag, de overige diensten in Lippenhuizen. Volgend jaar is dat andersom. Zo zijn we 'stabiel' op één plek.

Ik heb gevraagd aan de kerkenraad of we dat zo eens konden proberen. We kijken dit jaar en komend jaar hoe het ons bevalt.

Met Pasen zullen we samen ontbijten. We doen dat vanaf 9:15 in de consistorie in Lippenhuizen. Daarna verzamelen we ons in de kerk voor de viering.

### Kliederkerk

De datum voor de volgende kliederkerk is geprikt: **zaterdagmiddag 23 maart 16:00-18:00 in het dorpshuis van Langezwaag**. Tot dan! Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders. We gaan kliederen en knutselen, horen een verhaal en eten samen.



Deze keer horen we van schapen en wolven, van slechte en van goede herders.

### **Het groene hart van Langezwaag**

Nog steeds zijn de plannen er voor een dorpstuin/dorpsboomgaard in Langezwaag. De kerk en plaatselijk belang trekken hierin samen op. Er heeft zich een groepje gevormd van enthousiaste tuiniers uit het dorp. Ook hebben we de hulp ingeroepen van een tuinontwerpster. Zo krijgen we beeld van hoe zo'n tuin er uit zou kunnen zien. Nu nog op zoek naar een geschikt stukje land in het dorp. Daar staat of valt het plan natuurlijk wel mee. Wilt u graag mee doen of meedenken, van harte welkom!

**TIL IK EEN  
TEGEL OP  
BLIJKT ER**

ds. Sietske Blok en Liset Otten

**EEN VOLKSTUIN  
ONDER TE ZITTEN**

*Loesje*

### **Prikkel**

#### Gemeente zijn

Over kerk en gemeente zijn wordt van alles gedacht en geschreven. De kerk krimpt. Er is sprake van verdergaande ontkerkelijking en secularisatie.

Hoe blijven we dan vorm geven aan gemeente zijn?

Krimp geeft ons ook de kans om daar eens goed over na te denken. Wat is dan voor ons belangrijk? Waar willen we graag mee doorgaan, en wat kunnen we wel laten gaan?

Te midden van de berichten van de krimp lezen we juist de afgelopen zondagen over overvloed. Over de wijn op de bruiloft te Kana, zes grote vaten vol. En van de vis die midden op de dag uit het water wordt gehaald, zoveel dat de netten dreigen te scheuren en dat twee boten zelfs dreigen te zinken door zo'n grote vangst.

Jezus vraagt de dienaren op het bruiloftsfeest de lege vaten met water te vullen. Wanneer de ceremoniemeester er van proeft, proeft hij de beste wijn.

Jezus vraagt de vissers naar het diepe varen. Afgelopen nacht vingen ze niets, maar nu vangen ze zo veel dat ze er bijna van zinken.

Kom je bij Jezus in de buurt, dan kom je blijkbaar in aanraking met iets van overvloed, volheid, vervuldheid.

De vissers zijn er zo vol van, dat ze hun boten achter laten en Jezus volgen.

Bezit, werk, zelfs familie en vrienden laten ze achter. Ze volgen dat wat hen leven geeft.

Wat geeft ons leven?

Hoe volgen wij Jezus?

Hoe willen we dat vorm geven? Alleen, of met elkaar?

Dat zijn denk ik belangrijk vragen voor ons nu, als we willen nadenken over gemeente zijn, kerk zijn, maar nog meer over wat het betekent christen te zijn.

ds. Sietske Blok



## Cantorij

Op Palmzondag en bij de Paascyclus is er in de diensten medewerking van de cantorij onder leiding van Jan Andries Dijkstra.

Kom meezingen.

Meld u/je aan voor een uitnodiging bij

Ds. Sietske Blok:

[dssietskeblok@gmail.com](mailto:dssietskeblok@gmail.com)

of

Elly Spek:

[eomspek@hotmail.com](mailto:eomspek@hotmail.com)



## Diensten

Datum	Tijd	Voorganger	Dienst te	Collectedoel	Bijzonderheden
3-mrt	10.00	ds. E. Kronemeyer	Lippenhuizen	Het Lichtpunt	
6-mrt	19.30	ds. Sietske Blok	Langezwaag	--	Aswoensdag korte bijeenkomst
10-mrt	10.00	ds. Sietske Blok	Hemrik	Zending (Cuba)	
17-mrt	10.00	ds. Lafeber	Langezwaag		
24-mrt	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	Kinderen in de knel (India)	
31-mrt	10.00	ds. Y. Slik	Langezwaag		
7-apr	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	Zending (Rwanda)	
14-apr	10.00	ds. Sietske Blok	Langezwaag		Palmpasen
18-apr	19.30	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	Voedselbank	Witte Donderdag Heilig avondmaal
19-apr	19.30	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	--	Goede Vrijdag
20-apr	22.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	--	Stille Zaterdag
21-apr	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	Kerk in actie (Pakistan)	Pasen

## Collectedoelen

### 3 maart Het Lichtpunt Kollumerzwaag

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak en dagbesteding biedt aan mensen die dat nodig hebben. De opvangboerderij Lichtpunt is enige jaren geleden verbouwd. In de boerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer.

Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de [opvang](#).

Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting, Dagbesteding en de Kringloopwinkel Lichtpuntloods in Kollumerzwaag.

### 10 maart Zending Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het

Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

#### **24 maart Kinderen in de knel India**

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

#### **7 april Kerk in Actie Rwanda**

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

#### **18 april Voedselbank Gorredijk**

#### **21 april Kerk in Actie Pakistan**

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In veel moslimlanden zijn missionaire activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen: evangelisatie is tot op zekere hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal.

Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils. OTS traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. OTS maakt ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken."

## **Uit de classis Fryslân**

De classisvergadering van 7 februari 2019 was er een waar besluiten vielen; er valt dus wel iets te melden.

Benoeming voorzitter Classicaal College voor de Visitatie

De reorganisatie in de PKN en in de kerkorde betekent ook een wijziging op het terrein van de visitatie. Het is niet zo dat elke gemeente eens per vier jaar visitatoren ontvangt – nu bestaat alleen nog bijzondere visitatie. Daarbij hoort een betaalde functie (0,25 fte in Fryslân) voor de voorzitter van het CCV. Op 7 februari werd mevrouw ds. Idske van der Pol voor het voorzitterschap voorgedragen; met vertrouwen werd zij zonder enige tegenstem door de CV in die functie benoemd. Aan haar taak 'ontmoeting met de gemeenten' zal ze vanaf 1 maart 2019 samen met de classispredikant vorm geven.

Nijkleaster

De financiële commissie van de classis (drie personen, van wie één formeel de penningmeester heet) legde een aantal voorstellen op tafel. Het eerste betrof een toezegging aan Nijkleaster, een toezegging die echter het einde van het FAF versneld in beeld zou brengen.

De classische vergadering ging akkoord met het voorstel van het Breed Moderamen om uit het Fries Activiteiten Fonds een bedrag van € 100.000,- te verstrekken aan Nijkleaster, MITS de toezegging van de landelijke kerk om dit bedrag minimaal te verdubbelen ook wordt nagekomen. Tegelijk ging de CV akkoord met de consequentie van bovengenoemd besluit, namelijk het einde en de opheffing van het FAF.

(Wat is het FAF? Het Fries Activiteitenfonds is in 2004 ontstaan door de fusie van de Hervormde en Gereformeerde gemeenten. Na verkoop van de panden van het P.K.V en de Gereformeerde Synode in Friesland werd de opbrengst van het pand van de Gereformeerde Synode in een fonds gestort met als doel kerkelijke activiteiten in Friesland te ondersteunen. Nu komt de bodem van het fonds in zicht.)

Toch behoudt de classis graag de mogelijkheid initiatieven financieel te ondersteunen. Daarom werd er ook een vervolgvorstel gepresenteerd: aan de diaconieën van alle gemeenten vraagt de classis binnenkort om een jaarlijkse bijdrage voor een nieuw fonds. Hoe hoog of laag? € 50,- per jaar van een kleine gemeente (tot 500 zielen); € 100,- van een middelgrote gemeente tot 1000 zielen; € 250,- van een gemeente met meer dan 1000 zielen. Deze omslag kan ± € 18.000,- per jaar

opbrengen. In oktober 2018 werd al besloten dat de Classis Fryslân aan alle kerkelijke gemeenten een financiële bijdrage gaat vragen, zodat er binnenkort twee fondsen zijn: een Algemeen Classicaal Fonds en een Classicaal Diaconaal Fonds. Zonder discussie ging de classicale vergadering akkoord met het opzetten van een diaconaal fonds voor de classis Fryslân volgens de lijnen die door de financiële commissie zijn uitgezet.

Tenslotte ging de vergadering ermee akkoord dat het resterende geld van het FAF in twee gelijke delen ingebracht wordt in de nieuwe fondsen.

Kort werd er op 7 februari gesproken over de constatering van het Breed Moderamen dat de classis Fryslân veel kerkelijk werkers (incl. jeugdwerkers) kent die niet voldoen aan de beroepseisen van de PKN: zij volgden geen erkende opleiding en staan niet geregistreerd in het register van kerkelijk werkers. Maar de classis staat buitenspel: er is geen enkele regel die de classis betreft bij de aanstelling van een kerkelijk werker. Hoe gaan we hiermee om? Hoe controleren we een aanstelling of handhaven we de voorwaarden? De ontstane scheefgroei verdient serieuze aandacht maar tegelijk een respectvolle benadering want inzet en werk van ook deze werkers worden zeer gewaardeerd.

Evelien Vrolijk en Gerdine Klein, consulentes voor Kerk in Actie, vormden in de vergadering een serieus maar welkom intermezzo. Zij vertelden over hun ervaring met Friese ZWO-commissies en diaconieën en toonden via de beamer beelden en een filmpje bij het Rwanda-project waarbij de Fryske kommissjes betrokken zijn.

En tenslotte:

nog niet alle Ringen hebben per 01-01-2019 hun afvaardiging naar de classisvergadering op orde. Waar Franeker nu een volledige afvaardiging heeft met twee nieuwe leden en zowel Leeuwarden als Heerenveen ook een opvolger voor een afgetreden lid vond, kennen de Ringen Drachten en Dokkum nog steeds een vacature, resp. een diaken en ouderling-kerkrentmeester.

In verscheidene Ringen/subringen werden het afgelopen halfjaar al bijeenkomsten georganiseerd, waarvan nu melding werd gemaakt in de CV. Het initiatief daartoe kwam steeds uit de Ring zelf, zoals in feite de bedoeling ook is. Als het maar even mogelijk is, wil de classispredikant graag aanwezig zijn; in ieder geval ziet hij bijeenkomsten en activiteiten graag aan hem gemeld.

Volgende classicale vergadering: 21 mei 2019