

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik en Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het afscheid van onze predikant ds. Sietske Blok.

De afscheidsdienst, waarin ds. Sietske Blok zelf zal voorgaan, vindt plaats op 26 januari 2020 om 10.00 uur in de Piterkerk, De Buorren 30, 8408 HH Lippenhuizen. De cantorij onder leiding van Jan Andries Dijkstra verleent haar medewerking aan deze dienst.

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn en gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.

Namens de beide kerkenraden,

Jan Quarré, voorzitter PG Lippenhuizen-Hemrik

Geertjan Fekken, voorzitter PG Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân

Overige nieuws uit de kerkenraad

De kerkenraad wenst u allen een gezegend, vredevol 2020 toe. Wij willen na de dienst van zondag 5 januari elkaar persoonlijk onze wensen overbrengen en dit doen onder het genot van een hapje en een drankje.



We kijken terug op een mooie Advents- en Kersttijd. Fijn om met zijn allen de komst van het Licht te mogen vieren. Dat dit licht ons ook mag inspireren in het jaar dat voor ons ligt! Het wordt een belangrijk jaar voor onze gemeente waarin wij duidelijkheid willen krijgen over hoe het verder moet. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente van Gorredijk, maar ook een uitgebreidere samenwerking in de regio staat ons nog steeds voor ogen. Wij hopen in februari u allen weer uit te nodigen voor een bijeenkomst om u nader te informeren over de genomen en te nemen stappen.

Van de predikant



Een laatste groet van mij aan u hier!

De verhuizing staat in de steigers, er is een huisje geregeld. Het afscheid komt steeds dichterbij.

Een collega van mij zei: Afscheid nemen van een gemeente is ook een beetje als scheiden. En zo is het. Want we zijn met elkaar een relatie aangegaan, en die houdt nu op. Het was fijn om u in de diensten van december te ontmoeten, of bij de koffie, zo namen we langzaam afscheid

van elkaar. Veel goede wensen heb ik mogen ontvangen, dat deed mij erg goed.

En wie weet tot ziens, op andere plekken, op een andere tijd, in andere omstandigheden. In vertrouwen neem ik afscheid en sla ik nieuwe wegen in. Stapje voor stapje. In vertrouwen dat de gemeente ook nieuwe wegen aan het vinden is voor het gemeente zijn. Er is een stevige basis, die wegen ontvouwen zich wel.

Dat we ons allen mogen laten verrassen door de Eeuwige in wat op ons pad komt.

En dan noem ik hier die prachtige Ierse zegen, als lied 821 opgenomen in ons liedboek:

*Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
dat regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weer zien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.*

Graag ontmoet ik u een laatste keer in de afscheidsdienst van 26 januari.

Een hartelijke groet

Ds. Sietske Blok

Diensten

Datum	Tijd	Voorganger		
5-jan	10.00	ds. P.A. Crom	Lippenhuizen	Terre des Hommes
12-jan	10.00	ds. P.A. Crom	Langezwaag	Plan Nederland
19-jan	09.30	ds. P. Hulshof en anderen	Gorredijk	Oecumenische dienst in de RK-kerk, Compagnonsstrjitte 102A, 8401 RV Gorredijk. Week van Gebed.
26-jan	10.00	ds. Sietske Blok	Lippenhuizen	JOP
2-feb	10.00	ds. J.K. Bolt	Langezwaag	Werelddiaconaat
9-feb	10.00	ds. P.A. Crom	Lippenhuizen	Catechese en educatie
16-feb	10.00	ds. J.N. Jurjens	Langezwaag	Werelddiaconaat
23-feb	09.30	ds. D. v/d Lei	Tijnje	Gezamenlijke dienst
3-mrt	10.00	ds. A.J. Jonker	Langezwaag	Voorjaarszending

Collectes

5 januari Terre des Hommes

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in ontwikkelingslanden vaak anders. Ze moeten hun lichaam verkopen, worden verhandeld als koopwaar of worden uitgebuit als arbeider.

Kinderuitbuiting is een complex probleem en kent vele vormen. Maar in alle gevallen gaat het om ernstige schendingen van de rechten van kinderen. Met soms vergaande gevolgen voor de kinderen, hun ouders en omgeving. Zoals trauma's, een negatief zelfbeeld en stigmatisering door familieleden.

Terre des Hommes zet zich in om deze uitbuiting te stoppen. Ze voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, halen kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Ze werkt altijd samen met lokale project partners en zijn actief in 17 landen.

Het VN kinderrechtenverdrag vormt de basis voor hun werk. In de hulp aan kinderen maakt ze geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting.

26 januari JOP

SIRKELSLAG: COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

9 februari Catechese en educatie

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een 'blended training' Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling.

Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

Prikkel

Hoe stellen we ons God voor? Wat is bidden? Het zijn grote vragen, waar je een heel leven mee vooruit kan.

In de podcast On Being (tip!) hoorde ik een interview met de Amerikaanse rabbi Lawrence Kushner. Hij is thuis in de Kabbala, de joodse mystiek. Hij beschrijft twee beelden, twee metaforen, om je de relatie met God voor te stellen.

Het eerste beeld bestaat uit een grote cirkel, en dat is dan God. Daaronder bevindt zich een kleine cirkel, en dat is dan de mens in de wereld. De grote cirkel staat boven de kleine. Dat maakt de relatie direct hiërarchisch, en daarmee wordt het ook geassocieerd met mannelijkheid. Dit bekende beeld laat ons denken: God daar boven, wij hier beneden. Wij praten met God, en God vertelt ons wat we moeten doen.



Het tweede beeld bestaat opnieuw uit de grote cirkel. Het enige verschil is dat de kleine cirkel, die u en mij representeert, zich nu binnen de grote cirkel bevindt. Je bidt niet *tot* God en het idee is niet dat God je vertelt wat te doen, maar in momenten kan je beseffen dat je zelf deel bent van God.



Op die mystieke momenten vervaagt even de grens, de lijn tussen kleine en grote cirkel, en ben je deel van een eenheid. Zo'n moment kan groots zijn, maar ook klein. Het gebeurt je, kan je overvallen, onverwacht. Een glimp van het goddelijke. Er over praten is lastig, dat is een deel van de ervaring, dat het woorden overstijgt. Het is een geschenk dat je zomaar kan toevallen.

Ook onze christelijke traditie kent mensen die deze mystieke weg zijn gegaan. Denk aan Teresa van Avila of Johannes van het kruis. Ook de twintigste eeuwse Deen Dag Hammerskjöld schreef hierover. Zij spraken allen over de *unio mystica*, de eenheid met God.

Het troost mij dat God zo dichtbij is. Dat ik zo kan leunen in God. In dat vertrouwen neem ik afscheid en ga ik op weg naar iets nieuws.

Ds. Sietske Blok