

Programma Vorming en Toerusting 2018 - 2019



Olde- en
Nijeberkoop



Langezwaag



Oude- en
Nieuwehorne



Jubbega/
Hoornsterzwaag



Gorredijk
Doopsgezind



Zuidoost-
Friesland



Lippenhuizen



Hemrik



ONMOETINGSKERK

PKN Gorredijk



AANMELDINGSFORMULIER

Vorming en Toerusting 2018 - 2019

Naam:

Woonplaats:.....

Telefoon:

E-mailadres:

Nr.	Naam activiteit	Aantal personen
1.	Reisimpressies Koos Dijkshoorn Donderdag 18 oktober 2018	
.2.	Keramiekworkshop Zaterdag 10 november 2018	
3.	Wat inspireert ds. Blok Maandag 26 november 2018	
.4.	Filmavond Woensdag 12 december 2018	
5.	Driekoningen Woensdag 9 januari 2019	
6.	Genesis Woensdag 23 januari 2019	
7.	Christendom in India Maandag 4 februari 2019	
8.	Rituelen bij afscheid Donderdag 28 februari 2019	
9.	Religie tot heling Woensdag 6 maart 2019	
10.	Uitleg over Passies Zondag 31 maart 2019	

Uiterste inleverdatum: 1 oktober 2018

GEHEUGENSTEUNTJE

Ik heb mij opgegeven voor:

Nr.	Naam activiteit	Aantal personen
1.	Reisimpressies Koos Dijkshoorn Donderdag 18 oktober 2018	
.2.	Keramiekworkshop Zaterdag 10 november 2018	
3.	Wat inspireert ds. Blok Maandag 26 november 2018	
.4.	Filmavond Woensdag 12 december 2018	
5.	Driekoningen Woensdag 9 januari 2019	
6.	Genesis Woensdag 23 januari 2019	
7.	Christendom in India Maandag 4 februari 2019	
8.	Rituelen bij afscheid Donderdag 28 februari 2019	
9.	Religie tot heling Woensdag 6 maart 2019	
10.	Uitleg over Passies Zondag 31 maart 2019	

Vanaf oktober gaan we weer verder met de Pylgertochten. Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een tocht van plm. 15 km gelopen. We starten met een viering en onderweg bezoeken we kerken. Informatie hierover kunt u krijgen via mw. T. Nijzing, tel: 0513 - 542073.

Voorwoord

Het nieuwe programma voor Vorming en Toerusting is klaar. In de afgelopen maanden heeft de commissie geprobeerd een gevarieerd aanbod bij elkaar te zoeken. Dat is gelukt en het resultaat voor het komende seizoen heeft u in handen. Het staat zo langzamerhand bekend als het gele boekje. Een boekje dat u de weg wil wijzen naar de activiteiten en naar de kerkgebouwen en de mensen van de Regio.

In alle gemeenten die samen dit regioverband vormen wordt dit boekje aangeboden. Een prachtige kans om niet alleen te leren maar ook elkaar te leren kennen.

We hopen dat we er in geslaagd zijn om iets aan te bieden waar u graag aan mee wilt doen.

Soms mag u luisteren, soms is het de bedoeling om samen iets te doen. Soms kunt u ergens kennis van nemen en soms wordt u gevraagd uw kennis te delen. Maar u kunt ook gewoon een goede film zien... Wat u ook doet, de ontmoeting, het samen beleven en samen delen, is belangrijk.

Wij bieden u een aantal momenten aan, het is aan u om er iets mee te doen. Doe mee en geef u op.

Graag zeggen we: tot ziens !

Namens de commissie Vorming en Toerusting,
Ds. Grietje Martens

Inhoud

	Blz.
Voorwoord	3
Inhoud.....	4
Pastores en contactpersonen.....	5
1. Avontuurlijke reis-impresies van Koos Dijkshoorn.....	6
2. Keramiekworkshop.....	7
3. Wat inspireert onze voorgangers: ds. Blok.....	8
4. Filmavond: "Lemon Tree".....	9
5. De laatste reis van de drie koningen.....	10
6. De zonde van de zondeval, een avond over Genesis....	12
7. Het Christendom in India.....	13
8. Rituelen bij het afscheid van een geliefde.....	14
9. Religie tot Heling.....	15
10. Een avond over Passies.....	16
Stilte, inspiratie en ontmoeting in Casella.....	17
Geheugensteuntje.....	18
Aanmeldingsformulier.....	19

U kunt zich op twee manieren opgeven:

- Via het aanmeldingsformulier bij de contactpersoon van uw gemeente/parochie.
- Via het mailadres bij de contactperso(n)en van de activiteiten waaraan u wilt deelnemen.

Het is de bedoeling dat de contactpersoon van de activiteit weet wie er allemaal komen, zodat deze ook weet of er meerdere mensen uit hetzelfde dorp komen. Dit in verband met het samen rijden. Wanneer u geen vervoer hebt naar een bepaalde activiteit, kunt u met de contactpersoon van de activiteit overleggen.

Stilte, inspiratie en ontmoeting in Casella voor mensen van 18 tot 35 jaar

Een weekend opladen, inspiratie zoeken, uitrusten, stil zijn en bidden, anderen ontmoeten, samen geloven en genieten?

Kloostergemeenschap Casella in Hilversum heet jonge mensen van harte welkom voor een retraite. Het is een plek waar even niets hoeft, waar de stilte heerst en je dichtbij de natuur leeft. Vragen over jouw weg, geloof of zingeving kunnen hier ruimte vinden.

Ik ben er meerdere keren geweest en wil jullie graag kennis laten maken met deze prachtige en inspirerende plek. Er zijn drie (korte) vieringen per dag. Daarnaast is er ruimte om te wandelen, voor gesprek, voor meditatie, voor een workshop etc. Ik maak een programma waarin ook tijd is voor jezelf en alleen zijn als je dat wilt.

De gastenboerderij biedt ruimte voor maximaal 10 gasten.

Interesse? Kijk dan even op www.casella.nl.

Aanmelden voor 1 december 2018 bij ds. Sietske Blok, predikant van Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân en Lippenhuizen-Hemrik.

Weekend: vrijdag 1 februari 2019 (eind van de middag/begin van de avond) tot zondag 3 februari 2019 (vertrek na de lunch).

Locatie: Casella, Soestdijkerstraatweg 145, 1213 VZ Hilversum.

Contactpersoon: ds. Sietske Blok
tel. 0513 856183 dssietskeblok@gmail.com

Kosten: € 75,- p.p. (normaal tarief), €45,- p.p., (studenten, mensen met een laag inkomen)

10. Een avond over Passies

Elk jaar weer opnieuw: duizenden mensen die naar één van de vele uitvoeringen van de Matteüs-Passion gaan. We zouden haast vergeten dat er nog een ander meesterwerk van Bach is: de Johannes-Passion. Helemaal buiten het blikveld van veel muziekliefhebbers zijn de vele andere passies, door andere componisten op muziek gezet. Wat dacht u van de Johannespassies van Händel en van Pärt? Of de indrukwekkende Lucaspasie van Penderecki? Het oratorium 'Golgotha' van Frank Martin? De Johannespassie van Cypriano de Rore? 'Der Tod Jesu' van Graun?

Even interessant als de kennismaking met deze voor u mogelijk onbekende werken, is de ontstaansgeschiedenis van de passie en de kennismaking met de verschillende manieren waarop componisten met deze materie zijn omgegaan. En tot slot kijken en luisteren we naar de visie die dirigent en componist Hoite Pruiksmā heeft op de Johannes-Passion van Bach: een televisiedocumentaire, al jaren geleden uitgezonden maar nog steeds even boeiend.

De lezing wordt gegeven door Ebo Reitsma uit Workum. Ebo is momenteel werkzaam als free-lance docent. In die hoedanigheid geeft hij cursussen en lezingen over muziek, o.a. een jaarlijkse cursus in zijn woonplaats Workum en concertvoorbereidingen voor Het Nut in Baflo. Tevens geeft hij korte inleidingen voorafgaande aan concerten van het Noord Nederlands Orkest.

Verder is Ebo Reitsma verbonden aan de Stichting UP en als artistiek leider aan de Stichting Workum Klassiek. Als (amateur) zanger heeft hij gezongen in o.a. het Noordelijk Vocaal Ensemble, het Nederlands Studenten Kamerkoor, Capella Frisiae en (nog steeds) in het Noord Nederlands Concertkoor. Tevens heeft hij als (wederom amateur) componist een liederencyclus (voor sopraan, klarinet en piano) en enkele korte pianowerken op zijn naam staan.

Datum: Zondag 31 maart 2019
Plaats: Het Trefpunt, Schoterlandseweg 74,
8454 KG Mildam
Tijd: 14.30 uur
Bijdrage: € 5,--
Contactpersoon: Mw. T. Nijzing
Opgave: tinynijzing@hotmail.com of via het aanmeldings-
formulier bij uw plaatselijke contactpersoon

REGIONALE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING

Pastores:

Ds. G. Martens, Bospad 10, 8415 AN Bontebok, 0513-542136

Ds. P. W. Hulshof, 2e Wijk 1, 8411 TK Jubbega, 0516-842078

Ds. S.A. Blok, 't Hou 2a, 8404 GH Langezwaag, 0513-856283.

Ds. C. Schlette, Meijerweg 29, 8456 GA De Knipe, 0513-845012 of
06-20490638

Ds. R. Lafeber, Prieel 3, 8401 ND Gorredijk, 0513-856771

Pastor M. Damsté, Compagnonstrijtte 102a 8401 RV Gorredijk,
0513-461621

Contactpersonen:

H. Clara van Assisi Mw. M. te Boekhorst, J. M. Houwenstraat 38
Zuidoost-Friesland: 9203 SM, Drachten, 0512-380593

Prot. Gem. Gorredijk: Mw. G. Prins, De Buorren 11, 8408 HG
Lippenhuizen, 0513-465092

Prot. Gem. Jubbega/
Hoorsterzwaag: Dhr. G. Bouma, Gorredijksterweg 27
8411 KA, Jubbega, 0516-461681

Prot. Gem. Katlijk/
Mildam: vacant

Prot. Gemeente
Langezwaag e.o.: vacant

Prot. Gem. Lippenhuizen/
Hemrik: vacant

Prot. Gem. Olde- en
Nijeberkoop: Mw. M. Jansen, Grindweg 9, 8422 DM
Nijeberkoop, 0516-441923

Prot. Gemeente
"De Regenboog" Mw. T. Nijzing, Bouwkamp 2, 8414 MK
Nieuwehorne, 0513-542073

Oude- en Nieuwehorne e.o.: Mw. P. v.d. Molen, Schoterlandseweg 56,
8413 NC Oudehorne, 0513-541937

Doopsgezinde Gemeente Ds. C. Schlette, Meijerweg 29, 8456 GA
Gorredijk: De Knipe, 0513-845012

1. Avontuurlijke reis-impressies van Koos Dijkshoorn

Mij is gevraagd, n.a.v. mijn monoloog vorig seizoen, om nu te vertellen over hetgeen mij inspireerde om te gaan naar een vijftal, voor mij, bijzondere landen.

Het doel van deze reizen was om meer te begrijpen over hun historie, de manier van leven, cultuur en levensbeschouwing.

De landen die voorbij komen zijn:

Egypte (Oud Egypte en Islam)

Noord India en Nepal (Hindoeïsme en Boeddhisme)

Zuid Peru en Noord Bolivia (Maya's Christendom)

Ethiopië (Christendom en Animisme)

Laos, Cambodja en Vietnam (Boeddhisme)

De highlights, een kleine greep, die we o.a. tegenkomen zijn:

Piramiden en Moskee's, White en de Black Desert, Stupa's, Varanasi, Lotustempel, Taj Mahal, Incastad Machu Picchu, Natuurstammen, Huis van St Joris, Lalibela, Mekong, Tempels, Angkor Wat en de zo beruchte Killing Fields.

Aan de hand van een levendige powerpoint en mijn persoonlijk verslag wil ik jou/u graag meenemen tijdens mijn wereld van beleving daar waar o.a. voor mij de kern van 'de zin van het leven' ligt.

Datum: Donderdag 18 oktober 2018
Plaats: "Het Trefpunt", Pastorielaan 2
8414 MN Nieuwehorne
Tijd: 20.00 uur
Leiding: Pastor K. Dijkshoorn
Bijdrage: € 3,--
Contactpersoon: Mw. P. V.d. Molen
Opgave: pietsjevdmolen@hetnet.nl of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

9. Religie tot Heling

Is er een relatie tussen religie en de Geestelijke Gezondheidszorg?
Is religie een positieve kracht om psychische tegenslag te boven te komen?
Wat is de waarde van het pastoraat bij een geschonden geweten als het gaat om: bekennen, schuld en schaamte, berouw, spijt, voorkomen van recidive en vergeving?

In de gevangenis scoort één bijbelverhaal hoog:

"Jezus wandelend over het water. Ja, ik geloof dat niet, want dat kan niet, daar zak je door".

Intussen hoor je een beklemmende stem, want wat zou het mooi zijn als het water niet steeds tot je lippen komt, je golven kon temmen, je zonder angst kunt leven.

Verhalen van gedetineerden als geestelijke bagage geven toegang. Kees Stolwijk gaat deze avond leiden. Voor zijn pensionering was hij werkzaam als psychotherapeut.



Datum: Woensdag 6 maart 2019
Plaats: Parochiezaal Katholieke kerk,
Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk
Tijd : 19.30 uur
Leiding: Dhr. K. Stolwijk
Bijdrage: € 3,--
Contactpersoon: Mw. M. te Boekhorst
Opgave: teboekhorst38@gmail.com of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

8. Rituelen bij het afscheid van een geliefde

Rituelen markeren het leven, laten je stilstaan bij wat is, afscheid nemen van wat was en vooruit kijken naar wat gaat komen.

Deze zin kwam ik tegen en zette mij aan het denken.

In de tijd dat ik predikant ben is er best wel wat veranderd rondom het afscheid van een geliefde. In het begin werden nog weleens de tekeningen van de (klein)kinderen in de kist gedaan. Tegenwoordig zie je regelmatig een kist, die beschilderd is met de verfafdrukken van de handjes van de (klein)kinderen. De laatste jaren zijn er vele rituelen bijgekomen om uiting te geven aan onze gevoelens. Niet alleen op de dag van de begrafenis of de crematie, maar ook in de dagen, die daaraan voorafgaan. Sommige families laten de overledene die dagen geen moment alleen. Anderen steken elke morgen een kaars bij de overledene aan en doven die aan het eind van de dag. Het voorziet in een behoefte. En dat is ook wel begrijpelijk. Rituelen en symbolen bij een afscheid zeggen veel en helpen ons om te gaan met onze rouw en verdriet.

Misschien zijn er ook rituelen, die we wel doen, maar meer uit traditie. Omdat dat nou eenmaal zo hoort. Want waarom worden de klokken bij een begrafenis geluid en waarom wordt er een rondje om de begraafplaats gelopen?

Daar wil ik deze avond met u over nadenken en dieper ingaan op de betekenis van rituelen bij het afscheid van een geliefde. Ook staan we stil bij de vraag: wat is de rol van de kerk en de predikanten om hier vorm en inhoud aan te geven?

Datum: Donderdag 28 februari 2019
Plaats: "De Beage", PKN Jubbega
K. Molweg 19, 8411XN Jubbega
Tijd 20.00 uur
Leiding: Ds. P. Hulshof
Bijdrage: € 3,--
Contactpersoon: Dhr. G. Bouma
Opgave: fambouma@kpnplanet.nl of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

2. Keramiekworkshop

Het klinkt gek, maar klei en geloof is heel goed te combineren.

In deze workshop maak je iets van klei en na een aantal weken is het gebakken en wordt het voor jou opgehaald.

Wat maak je?

Iets over geloof, hoop, liefde.

Dat kan van alles zijn.

Het wordt iets voor jezelf, iets wat voor jou belangrijk is.

Een symbool (visje, anker, hart, kruis of iets dergelijks) maar het kan ook een tegeltje zijn met je lievelingstekst of nog heel iets anders. Dat kan allemaal in overleg.

Er is heel veel mogelijk.

Je hoeft er niet speciaal creatief voor te zijn.

Ik reik ook ideeën aan en help je iets te bedenken en om iets te maken (als dat nodig is).

Het wordt iets persoonlijks. Iets wat je nergens koopt.

Ook kleur komt er aan te pas.

Dus... welkom op de workshop!

Deze workshop wordt gegeven door Immy Boersma.

Zij woont en werkt in Leeuwarden.



Datum: Zaterdag 10 november 2018
Plaats: Leeuwarden
Tijd: Vertrek in verband met carpoolen om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein van de Doopsgezinde gemeente te Gorredijk tegenover Trimbeets 23 8401 XC.
Leiding: Immy Boersma
Bijdrage: € 25,-- plus bijdrage reiskosten
Contactpersoon: Mw. T. Nijzing
Opgave: tinynijzing@hotmail.com of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

3. Wat inspireert onze voorgangers: Ds. Blok

Entre na roda com gente....

Kom in de kring

Een avond over inspiratie uit Brazilië, over leitura popular, over samen de Bijbel lezen vanuit het leven van alledag, over Pasen vieren in de favela's, over te gast zijn bij de (religieuze) zusters woonachtig in de sloppenwijken, over cultuurkloven, verwondering, verbazing en geraakt zijn.

En over hoe dit dan ons kerk zijn in Nederland uitdaagt.

Ds. Sietske Blok was in 2015 en 2016 uitgezonden door Kerk in Actie naar Brazilië. Nu is zij werkzaam in Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân en Lippenhuizen en Hemrik.



Datum: Maandag 26 november 2018
Plaats: Kerk van Langezwaag,
Tijd: 20.00 uur
Leiding: Ds. S. Blok
Bijdrage: € 3,--
Contactpersoon: Mw. T. Nijzing
Opgave: tinynijzing@hotmail.com of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

7. Het Christendom in India

Het Christelijke geloof heeft zeer oude wortels in India. Verschillende Indiase ritussen van de katholieke kerk gaan terug op de verkondiging van de apostel Thomas in het zuiden van India. De Indiase miljoenenstad Chennai is, naast Rome en Santiago de Compostella, één van de drie steden ter wereld die kan roemen op een graf van één van de Twaalf Apostelen. Volgens een zeer oude overlevering bevindt het graf van de heilige Thomas zich op de St. Thomas Mount midden in de hoofdstad van de deelstaat Tamil Nadu. Het Evangelie dat de apostel verkondigde gedijt nu ook onder kasteloze Hindoes, vooral in Noord-India langs de Ganges, en in de van oudsher animistische en van overheidswege beperkt toegankelijke gebieden langs de grenzen met China en Myanmar.

Pastor Maurits Sinnighe Damsté kent India al jaren en heeft o.a. spirituele retraites gegeven in Zuid India, kent de katholieke ashrams van Kurisumala (Cisterciënzers van de Malankara ritus) en Shantivanam (Camaldolenzen van de Romeinse ritus) en heeft samen met de bisschop van Itanagar (Arunachal Pradesh) gereisd door zijn geïsoleerde bisdom in het oostelijke Himalayagebergte.

Datum: Maandag 4 februari 2019
Plaats: Parochiezaal Katholieke kerk,
Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk
Tijd: 19.30 uur
Leiding: Pastor Maurits Sinnighe Damsté
Bijdrage: € 3,--
Contactpersoon: Mw. M. te Boekhorst
Opgave: teboekhorst38@gmail.com of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

6. De zonde van de zondeval, een avond over Genesis

Soms denken mensen dat eerst alles goed was, in het paradijs, maar dat er toen iets mis ging met een vrouw en een appel, waardoor wij met de gebakken peren zijn komen te zitten. En, zo is dan de noodzakelijk geworden conclusie, dat God daar iets op heeft moeten verzinnen. Gods verzoening dus om de zonde die door Eva in de wereld kwam te repareren. Vanavond gaan we nauwkeurig kijken in het scheppingsverhaal van de profeet. Er staan in Genesis twee scheppingsverhalen en we gaan de tweede daarvan lezen. Samen zullen we ontdekken dat de joodse verteller een heel ander verhaal vertelt dan er -doorgaans- in ons hoofd zit, en dat het niet over zonde of zondeval gaat.

Deze avond wordt geleid door Ds. Jurgen van den Herik. Hij is predikant te Drachten.



Datum: Woensdag 23 januari 2019
Plaats: Ontmoetingkerk, Schansbrug 3, 8401 RX Gorredijk.
Tijd: 19.30 uur
Leiding: Ds. J. v.d. Herik
Bijdrage: € 5,--
Contactpersoon: Mw. G. Prins
Opgave: geeskeprins55@gmail.com of via het
aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke
contactpersoon

4. Filmavond: "Lemon Tree"

Salam woont in een Palestijns dorp op de grens van de Westelijke Jordaanoever met Israël. Ze leeft van de bescheiden opbrengsten van haar citroenboomgaard.

Er komt een nieuwe buurman wonen aan de andere kant van de grens: de minister van defensie.

Deze moet beveiligd worden. En daarvoor moet de citroenboomgaard van Salam wijken.

Een juridisch gevecht begint, tot het Hooggerechtshof van Israël.

Waar je als kijker zeker ook van zult genieten is wat zich – zonder woorden – afspeelt tussen de vrouw van de minister en Salam.

Een film die op de actuele politieke situatie ingaat en die ook duidt.

De citroenboom staat voor de zoetheid van fruit en de bitterheid van de aarde.

Beide smaken proef je tegelijkertijd in deze prachtige film.

Regisseur: Eran Riklis

Publieksprijs internationaal filmfestival van Berlijn 2008.



Datum: Dinsdag 11 december 2108
Plaats: Parochiezaal Katholieke kerk,
Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk
Tijd: 19.30 uur
Leiding: Mw. C. Schlette
Bijdrage: € 3,--
Contactpersoon: Mw. M te Boekhorst
Opgave: teboekhorst38@gmail.com of via het aanmeldings-
formulier bij uw plaatselijke contactpersoon

5. De laatste reis van de drie koningen

Thuis stond bij ons in de kast het boek: "Het lied van de hemel". Het was een favoriet van ons, want het ging over sterren en planeten. En mijn vader nam ons mee naar buiten en wees ons de sterrenbeelden aan: de Grote Beer en daar de Kleine Beer en in de winter: de drie koningen, d.w.z. het sterrenbeeld Orion met in het midden drie sterren op een rij.

De wijzen hebben een ster gezien en gaan op reis....

Een verhaal uit het evangelie van Matheüs en door de eeuwen heen heeft dit verhaal de verbeelding geprikkeld en aanleiding gegeven tot de vorming en verspreiding van allerlei legenden. Waar komen deze wijzen vandaan? Of waren het koningen?

Want stond er niet in Jesaja hoofdstuk 60: (60, 1-6): 'Sta op [Jeruzalem], en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van JHWH gaat over u op, en zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat JHWH lichtend op, zijn glorie verschijnt over u. En volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad.

En na afloop van hun bezoek aan het kind Jezus? Waar gingen ze na hun bezoek aan de kribbe naar toe?

In het jaar 1164 worden de relieken van de koningen op plechtige wijze de stad Keulen binnengedragen. Maar voordat het zover is!

Datum: Woensdag 9 januari 2019

Plaats: Consistorie, Willinge Prinsstraat 5,
8421 PE Oldeberkoop

Tijd 19.30 uur

Leiding: Pastor M. Tiesinga

Bijdrage: € 5,- -

Contactpersoon: Mw. M. Jansen

Opgave: jansenjan@planet.nl of via het aanmeldings-
formulier bij uw plaatselijke contactpersoon.

